

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht. (Gandhi)

Welkom en groet

Drempelgebed

Inleiding op het thema

Lied: 72: 7, 2, 4 Geef Heer de Koning uwe rechten

Lezen: Genesis 18: 1-8

Lied: 992 1-4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

lezen: Lucas 9: 12-17

Lied: 975 1-4 Jezus roept hier mensen samen

Verhaal

Samenspraak

Filmpje lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Na het eerste couplet en refrein, gemeente meezingen met refrein

Danken en bidden

Aankondiging één collecte Pakistan en toelichten tasjes

Lied: 981 Zolang er mensen zijn op aarde.

Zegen

“Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”