

Orde van dienst voor zondag 4 september 2022 - Wisseling ambt dragers *12^{de} zondag van de zomer*

Pianomuziek voor de dienst

Om te beginnen

Inleidende stilte
Welkom

Zingen: Lied 971: 1,2 – Zing een nieuw lied voor God de Here

Bemoediging

voorganger Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gemeente **die hemel en aarde gemaakt heeft**
voorganger O God, keer U om naar ons toe
gemeente **keer ons toe naar elkaar.**
voorganger Uit de diepten roepen wij tot U
gemeente **Hoor ons roepen**
 en antwoord ons!
voorganger Houd ons hier voor ogen
 de Zoon van uw liefde,
 de weg voor ons allen
 naar uw land van vrede!
gemeente **O God, breng ons thuis,**
 wees ons genadig en schenk ons uw vrede.
 Amen

Zingen: Lied 971: 3

Gebed om ontferming

Met als acclamatie lied 367b – Heer, onze Heer, ontferm U over ons
Als Gloria zingen we: Lied 92: 1,2 – waarlijk dit is rechtvaardig

Rondom het Woord

Inleidende woorden

Zingen: Lied 323 – Hoor, maar ik kan niet horen

Lezen: Deuteronomium 30: 15-20

Zingen: Lied 845: 1,3 – Tijd van vloed en tijd van zegen

Lezen: Lucas 14: 25-33

Zingen: Liefste lied van Overzee II – 4: 1,2,5 – Als ik jou bij name roep

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 891 – Heer ik kom tot U (De kracht van uw liefde)

Random wisseling van ambtsdragers

Afscheid aftredende ambtsdragers

Maarten van Woerden, Marian Jongenotter en Florida Pouwer als diaken

Màrie van der Poel als ouderling-scriba

Formele woorden

Woord van dank

Zingen: Lied 970 – Vlammen zijn er vele

Presentatie van aantredende ambtsdragers

Marcel van Doodewaard, Corine Druif en Annemarie van Eck als diaken

Jaap Kalsbeek als ouderling-scriba

Inleidende woorden

De apostel Paulus schrijft,
'Er zijn verschillende gaven,
maar er is één Geest;
er zijn verschillende dienende taken,
maar er is één Heer;
er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is één God
die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.'
En de apostel Petrus zegt: 'Laat ieder van u de gave
die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om de anderen te helpen,
zoals het goede beheerders
van Gods veelsoortige gaven betaamt.'

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken,
om samen met de predikanten
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen
en tot eer van de ene en gezegende Naam.
En u, die nu gereed staat je ambtswerk te aanvaarden:
herinner je altijd met dankbaarheid
dat het Christus' eigen kudde is,
die je wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.

Aanvaard je dienst met blijdschap,
voed jezelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Vragen nieuwe ambtsdragers

- * Is het jullie verlangen om vanuit Gods barmhartigheid en genade in dit ambt te staan en God lief te hebben en de naaste lief te hebben als jullie zelf? Vertrouwen jullie erop dat jullie, door de gemeente van God, geroepen zijn tot deze dienst, en dat God jullie met tederheid raakt en in liefde omgeven houdt?

- * Horen jullie in de Schriften, in het licht waarvan wij leven, de stem van God, en willen jullie daarvan getuigen in jullie leven?
- * Beloven jullie trouw te zijn aan jullie ambt, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Eeuwige op jullie weg brengt; beloven jullie geheim te houden al wat jullie wordt toevertrouwd; en beloven jullie uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop jouw antwoord?

Zegening

We zingen de nieuwe ambtsdragers staande toe met lied 415: 1,2 – Zegen hen algoede

Vraag aan de gemeente

Gemeente van de Protestantse gemeente De Voorhof,
nu deze gemeenteleden tot ambtsdragers bevestigd zijn, -
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Ja, dat beloven wij

Wisseling van ambtsdragers

De afgetreden ambtsdragers geven symbolisch het stokje door aan de nieuwe ambtsdragers en nemen daarna plaats in de kerk bij hun eventuele familieleden. De nieuwe ambtsdragers nemen plaats tussen de andere ambtsdragers op de voorste rij.

Rondom gebeden en gaven

Dank- en voorbeden

Met als acclamatie: Met geloof en hoop en liefde, komt Gods rijk

Stil gebed

Onze Vader...

Collectedia

Tenslotte

Slotlied: Lied 418: 1,2 – God schenk ons de kracht

Zegen

Gezongen amen

Orgel/pianospel