

Orde van dienst voor meditatieve viering op Aswoensdag 2023

Stilte

In de gebrokenheid van de wereld wil God aanwezig zijn

Openingswoorden

Bemoediging

vg: Richten wij ons op de bron van leven:

gem: **Naar U, God, zoeken wij, op U is ons vertrouwen**

vg: Vragen wij om Gods nabijheid:

gem: **Wees als een licht, hier in ons midden.**

Zingen: Lied 536 – Alles wat over U geschreven is

Inleidende woorden – gebrokenheid van de wereld

Luisteren naar: Wij die met eigen ogen – Huub Oosterhuis – tekst projecteren

Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt.
De oorlog is geboden,
de vrede mag niet zijn.
Dat mensen mensen doden,
en wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven,
van hoop en vrees vervuld,
Aan machten prijs gegeven,
aan meer dan eigen schuld
Wij, die God weet hoe verder,
tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.

Lezen: Joël 2:12-19

Orgelspel

Lezen: 2 Korinthiërs 5: 20 – 6:10

Stilte

Uit liefde voor jou

gebrokenheid helen? – heilige chaos

Ondertussen luisteren we naar: wij gaan de nacht door het duister – Taizé

Gebed met daarin verwerkt het gebed uit de 40-dagenliturgiegids

Stilte

Onze Vader (NBV '21)

Zingen: Lied 650 – De aarde is vervuld

Zegen

Orgelspel