



Welkom!

Zondag 17 juli 2022, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman
Lectrix: Marjo van der Poel
Orgel: Patrick van der Vegt

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: 1 Samuël 1: 1-20
Lucas 10: 38-42
Liederen: Lied 961
Psalm 15: 1,4
Lied 118: 1,3
Lied 158b
Lied 738: 1,2
Liefste lied van overzee II – 65
Lied 1006
Lied 423: 1,2,3

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling: 

Feest

Vorige week, 10 juli, was het feest in de Ontmoetingskerk in Rhenen. Op die dag werd ds. Peter Breure als predikant verbonden aan de wijkgemeente Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Rhenen.

Op verschillende vlakken is er regelmatig contact met deze gemeente 'aan de overkant'. Vanuit De Voorhof wensen wij ds. Breure en zijn nieuwe gemeente een mooie en gezegende tijd.

Kerkdiensten

24 juli 2022, 10:00 uur: Ds. Aafke Zaal, Hemmen
31 juli 2022, 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman
7 aug 2022, 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman

Graag uw aandacht voor

Meeleven met:

- Louis Gerritsen is afgelopen week weer uit het ziekenhuis thuisgekomen. Hij zal thuis verder moeten herstellen van zijn heupbreuk.

- Maarten van Brenk zal komende vrijdag, 22 juli, met zijn moeder Mariet naar Mexico vliegen om een stamcelbehandeling te ondergaan. Bij Maarten is twee jaar geleden een heel progressieve vorm van MS vastgesteld. Om het proces van de ziekte te stoppen is er in Mexico een heel zware behandeling waarbij eigen stamcellen worden afgenomen en later weer teruggeplaatst. Om dit te laten slagen zullen Maarten en Mariet vier weken in een volledige quarantaine moeten leven, om zo infecties en ander gevaar te voorkomen. De behandeling heeft veel mensen weer nieuw perspectief van leven gegeven. We hopen en bidden dat dit voor Maarten en zijn gezin ook zo zal zijn.

Jarige:

16 juli Mevr. N. van Urk

Koffieochtend

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met elkaar of met onze dominee Henriëtte Bouwman, om even stil te zijn in de kerkzaal of voor een lekker kopje Voorhofkoffie. En u kunt natuurlijk in alle rust een mooi boek of een verrassend spel uitzoeken!

Toekomst

In de afgelopen week heeft een kleine projectgroep zich gebogen over de enorme lijst aan suggesties die ontstaan is gedurende de gemeentebijeenkomsten over de toekomst van onze Voorhofgemeente. Er was 'op papier' in de loop van de tijd al wat voorwerk verricht. Nu was het goed om met een paar mensen al het materiaal door te nemen. Er waren hoofdlijnen te ontdekken en gedeelde verlangens te zien. Samen met de (kleine) kerkenraad zal binnen afzienbare tijd een volgende stap gezet worden op dit pad.

Collectes

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerk

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Subtiel

Een woord waarmee ik als organist graag mee bezig ben, behalve de laatste keer. Terugkerend naar mijn fiets na een wandeling in Amersfoort haalde ik hem uit de fietsenklem en zette ik hem achteruit weer op de straat. Eén subtiel dingetje zag ik niet: De stoeprand hield daar precies op. Ik miste dus plotseling grond onder mijn rechter voet en ging met fiets en al onderuit. Het gevolg was desastreus. Maar de link naar het orgel dan?

Als jongetje van 6 kregen wij, net als in veel ander gezinnen in die tijd, een "psalmenpomp" in huis. De kiem was gelegd. Het grote aantal nieuwe organisten uit die tijd was een direct gevolg van die situatie. Ik ontwikkelde me tot kerkorganist met behulp van oudere voorbeelden waar ik ademloos naar kon luisteren als ze, soms heel subtiel, een andere keer heel verrassend, de inhoud van een lied konden "schilderen" en daarmee de samenzang een extra dimensie konden geven. In de drie jaar durende cursus kerkmuziek kreeg ik nog meer gereedschappen om de liturgie gedaante te geven.

Terug naar de huidige tijd. Eén van de eerste dingen die me door het hoofd gingen toen ik in de ambulance lag was: En nu? Moeten we dan noodgedwongen weer terug naar de coronatijd waar we vanaf internet hoorden dat anderen een versje zingen? Wat direct meespeelde is dat de spoeling onder beschikbare organisten erg dun aan het worden is. Ik was dan ook blij verrast dat in ieder geval vervanging de eerste tijd geregeld is, en ook nog met collega's die zo te horen een zelfde passie hebben die ik bezit.

Heel veel dank voor allen die mij weer hebben geholpen nieuwe energie op te bouwen waarmee ik te Zijner tijd zelf weer mijn aandeel kan en mag leveren.

Louis

Tenslotte

Sinds ongeveer een half jaar komen leden van de Karen gemeenschap eens in de maand in De Voorhof bij elkaar. Er zijn dan allerlei vormen van ontmoeting. Bijvoorbeeld door de liturgie te vieren, catechisatie te volgen of samen wat te drinken. Ook het ontmoeten van Voorhoffers wordt zeer gewaardeerd. Doorgaans zijn deze bijeenkomsten op de tweede zondag van de maand, maar deze maand is het op de derde zondag. Dat betekent dat u dit weekend ook op zondagmiddag vanaf 13.30 uur van harte welkom bent in De Voorhof.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

ds. Henriëtte Bouwman
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Telefoon 0488 – 78 55 36
Mobiël 06 – 12 67 83 06
Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl