



## Welkom!

Zondag 27 februari 2022, 10:00 uur  
8e na Epifanie, geen Heilig Avondmaal!

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman  
Lectrix : Grada van Harten  
Organist : Cees Meijering

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

## Over de dienst

Lezingen: Ezechiël 37: 15-28  
Johannes 11: 45-54

Liederen: Lied 283: 1, 2, 3, 4, 5  
Lied 657: 1, 2  
Lied 150  
Lied 763: 1, 3, 5  
Lied 837: 1, 3  
Lied 647: 1, 2, 3, 4  
Lied 368c  
Lied 841: 1, 2

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via  
deze koppeling: [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl)

## Kerkdiensten

zo 6 mrt 2022, 10:00 uur:  
Ds. Henriëtte Bouwman  
woe 9 mrt 2022, 19:30 uur:  
Ds. Henriëtte Bouwman  
zo 13 mrt 2022, 10:00 uur:  
H.A. de Bruin-Messelink, Culemborg

## 40-dagentijd

De komende week begint de 40-dagentijd. Een tijd van bezinning op weg naar Pasen. In de editie van Rondom de Voorhof die dit weekend uitkomt kunt u daar over lezen. Het thema dit jaar is 'Alles komt goed!?' Een mooi thema na de afgelopen twee jaar. Voor de een zal het vraagteken vooral gelden, voor de ander zal met veel vertrouwen het uitroepteken het belangrijkste zijn. Voor weer een ander zullen deze tekens elkaar afwisselen bij de tekenen langs de weg naar Pasen toe.

## Moment van bezinning op Aswoensdag

Om het begin van de 40-dagentijd te markeren zal er op aswoensdag, woensdag 2 maart, van 19.00 - 19.30 uur een moment van bezinning zijn in De Voorhof. Even stil zijn met elkaar, een kaars aansteken en we lezen een aantal meditatieve teksten en spreken een gebed uit. Een klein half uur om samen de weg naar Pasen te beginnen. ds. Henriëtte Bouwman zal hierin voorgaan.

## Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt genieten van het enige echte kopje Voorhofkoffie!

## Boodschappenpakket van de Plus

Lieve mensen,  
Heel veel dank voor het meespelen en inleveren van de zegeltjes voor het Boodschappenpakket van de Plus. Het resultaat is reuze: totaal 27 pakketten konden we wegbrengen en bij ieder adres werd de doos in dank aangepakt! Heel hartelijk dank voor deze enthousiaste actie van kerk zijn en omzien naar elkaar.

Namens de diaconie, Mieke Kersten

## Collectes

1<sup>e</sup> collecte: [Palm India](#)  
Eigen project van de diaconie onder leiding van onze voorzitter Maarten van Woerden. De stichting Palm India draagt bij aan het opzetten van projecten rondom scholing, versterken van de gemeenschappen, seksuele weerbaarheid, alleenstaande ouder ondersteuning etc.  
2<sup>e</sup> collecte: [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

## KopOpRenee

Vorige week zaterdag, 19 februari 2022, vertrok Renee de Heus naar Barcelona om een unieke operatie te ondergaan die haar leven weer draaglijk moet kunnen maken. Op de hele wereld zijn er maar 2 plaatsen zijn waar voldoende medische kennis en ervaring aanwezig is om de ingreep uit te voeren. Er werd gekozen voor Barcelona. In een ter beschikking gestelde camper kon Renee de reis liggend "ondergaan". U leest het goed: Voorzichtig rijden vergde drie dagen waarin zelfs het schommelen van de camper heel belastend was.

Maandagavond aangekomen in het ziekenhuis, werd ze vanuit de camper met een brancard naar haar kamer gebracht. Daar werden gedurende de eerste drie dagen onderzoeken gedaan en allerlei foto's gemaakt die nodig waren om heel precies te kunnen opereren. Het vermoeden dat een grote operatie nodig was werd nu bevestigd. Maar liefst tien wervels moesten aan de schedel worden vastgezet. Ook in Barcelona geldt dit als een grote operatie die zelden voorkomt.

Vrijdag 18 februari werd een lange dag. Om acht uur 's-morgens werd ze naar de operatiekamer gereden. Na uitgebreide voorbereidingen begonnen 4 artsen en een ploeg ondersteunenden aan het uiterst nauwkeurige werk. Rond vijf uur 's-nachts hoorden ze dat de operatie klaar was en later mochten ze even op de IC hun slapende dochter zien.

Renee werd tot zondag in slaap gehouden. Het eerste genezingsproces werd daarmee gestimuleerd. Toen ze iets wakker werd was het eerste wat ze zei: "Heeej, ik kan m'n rechter voet bewegen!" Een golf van opluchting veroorzaakte ze daarmee bij iedereen. Later meldde ze dat ze "zomaar" haar been wat op kon tillen.

Maar natuurlijk is haar weg nog lang en vol met hobbels. Nu ze wat meer uit de verdoving komt gaat alle aandacht eerst naar pijnbestrijding. De artsen zijn bezig de medicatie goed af te stemmen. Ook de anier van liggen en waarop ze ligt is van groot belang. Gelukkig mag Ingrid dag en nacht bij haar zijn en Henk komt ook vaak vanuit de camper erbij om te helpen.

## Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via [nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl](mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl)

Pastorale zorg:

ds. Henriëtte Bouwman  
werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email [predikant@voorhofkesteren.nl](mailto:predikant@voorhofkesteren.nl)

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email [pastoraat@voorhofkesteren.nl](mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl)

## Kalender 40 dagentijd: alles komt goed

Als u deze nieuwsbrief ontvangt zijn een groot deel van de corona beperkingen opgeheven, het gevoel van bevrijding, dat het eindelijk voorbij is en alles goedkomt zal ook bij u wellicht de boventoon voeren. De 40 dagen tijd staat op het punt te beginnen en het toepasselijke thema "Alles komt goed" sluit aan bij de huidige sentimenten in onze gemeente en samenleving. 'Alles komt goed!'. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Doe je mee?

Ook dit jaar hebben wij weer exemplaren van de 40 dagentijd kalender beschikbaar voor onze gemeenteleden. In deze kalender is er om u te inspireren om elke dag met gebeden, gedichten en korte meditatie toe te leven naar Pasen. Na de dienst kan u de kalender ophalen bij de collecteschalen in de hal.



## Tenslotte

Voor de meeste kerkgangers is het prachtig nieuws dat de liturgie weer bijna 'gewoon' gevierd kan worden. Hoe bijzonder is dat! De meeste beperkingen zijn opgeheven, maar met zeer nauwe contacten zijn wij nog even voorzichtig. Handen schudden staat bijvoorbeeld nog even in de wacht.

Het breken en delen van het brood en het rond laten gaan van de beker tijdens een avondmaalsviering geeft erg veel nauwe contact momenten met veel verschillende personen. Ook dat stellen wij nog heel even uit. Als de seinen op groen blijven staan, zal dat niet heel lang meer duren. Wij zien er met elkaar naar uit!