



Welkom!

Zondag 23 januari 2022, 10.00 uur
3e na Epifanie

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman
Lectrix : Elisabeth van der Lugt
Organist/piano : Patrick van der Vegt

Over de dienst

Lezingen: 1 Samuel 3: 1 - 10
Johannes 1: 35- 52

Liederen: Lied 210
Lied 146: 1, 2, 3
Lied 331
Lied 531
Lied van overzee II - 4
Lied 425

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via deze koppeling:



Kerkdiensten

30 januari 2022, 10.00 uur
Ds. Henriëtte Bouwman
6 februari 2022, 10.00 uur doopdienst
Ds. Henriëtte Bouwman
13 februari 2022, 10.00 uur
Ds. W. van Wakeren, Veenendaal

Collecte

Eerste collecte: [PKN Missionair](#)

Tweede collecte: [Liturgie en Eredienst](#)

Klik op de collecte, u komt dan in "betaalverzoek Rabobank", daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Graag Uw aandacht voor

Jarige:
28-jan Mevr. P.J. Hoornveld - van der Gaag

Elke week

Elke woensdag blijft De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur.
U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in de kerkzaal.

Hoera!

In de kleine kerkenraad is besloten dat de koffieochtend weer kan starten op 26 januari. Dat is heel fijn en er zijn zeker mensen die er naar uitkijken. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter en het bekende mondkapje tijdens het lopen. En daar moeten we ook echt heel zorgvuldig mee omgaan!

Voor de kinderen



Het verhaal van deze week gaat o.a. over de roeping van de discipelen. [Hier](#) vind je een mooi liedje over de roeping van Simon en Andreas.

Agenda

Door de huidige Coronamaatregelen hebben we besloten voorlopig niets voor de kinderen te organiseren.

Predikant nodig?

Ds. Henriëtte Bouwman is beschikbaar op dinsdag t/m vrijdag en op de zondagen dat ze voor gaat, op de andere dagen als het nodig is. Op woensdag- en donderdagmorgen zit ze in de werkkamer in De Voorhof en kun je bij haar binnenlopen voor een vraag, een gesprek of anderszins.

Kerkenraad

Afgelopen woensdag vergaderde de kleine kerkenraad. Naast allerlei andere punten die op de agenda stonden was voor dit moment de situatie rond 'kerk en corona' een belangrijk onderwerp. Gezien de huidige ontwikkelingen en de adviezen vanuit de landelijke kerkelijke organisaties acht de kleine kerkenraad het verantwoord vanaf dit weekend weer behoedzaam te beginnen met het vieren van de liturgie met kerkgangers. Daarbij gelden nog altijd de bekende maatregelen van voor de lockdown:

- bij coronagerelateerde klachten thuisblijven
- handen ontsmetten bij binnenkomst
- mondkapje op tijdens het lopen door het gebouw
- anderhalvemeter afstand houden
- drie lege stoelen tussen verschillende huishoudens
- jassen meenemen de kerkzaal in

Aanmelden voor de kerkdienst is, in ieder geval op dit moment, niet nodig. Het zingen wordt voorlopig nog beperkt tot na de overweging. Na de dienst wordt er in De Voorhof nog geen koffie geschonken. Uiteraard blijft het mogelijk om de kerkdiensten online mee te vieren. Om iets meer van gemeentezijn te ervaren kunt u dat samen doen met een mede gemeentelid.

Uit het Gele Boekje

Helaas kan het Filmcafé II, dat gepland stond op 28 januari, vanwege de onzekere toestand rond corona niet doorgaan. Er wordt daarom een andere datum gezocht om de prachtige film *Philomena* te vertonen. Nader bericht volgt! Wie zich al had opgegeven, krijgt nog persoonlijk bericht. Actuele informatie over activiteiten vindt u ook steeds op de site van het Gele boekje: www.gele-boekje.nl.

Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Ten slotte

De maatschappij gaat weer langzaam open. Voor de kerk, als onderdeel van de maatschappij, geldt hetzelfde. Voorlopig nog behoedzaam en met beperkingen, maar op termijn zal er steeds meer mogelijk zijn. 'Lockdown' is in korte tijd een bekend, maar door weinigen geliefd, woord geworden. Met elkaar hopen wij dat dit binnenkort opgeborgen kan worden in het archief van de geschiedenis. En dat de beperkende maatregelen die het gemeentezijn belemmeren opgeheven kunnen worden. Wij zien er met z'n allen naar uit. Die dag zal komen; dat is zeker!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag inleveren via e-mail nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:
Ds. Henriëtte Bouwman,
werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Telefoon 0488 – 78 55 36
Mobiel 06 – 12 67 83 06
E-mail predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh
Telefoon 0488 – 75 07 11
E-mail pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en hoort bij de Protestantse Kerk Nederland.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl