



## Welkom

zondag 18 februari 2018, 10:00 uur

1e zondag in de 40 dagen tijd

Kerk en Schooldienst

Voorganger: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur

Organist: Patrick van der Vegt

Er is oppasdienst

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

## Over de dienst

### Thema:

Noach, kleur in je leven

### Lezing:

Gen. 9: 8-17 BGT

### Liederen:

Lied 288 en Lied 218: 1-5

#### "Regenbogen":

- 1 Mensen maken huizen  
Van wit en zwart en grijs  
En soms kan ik verlangen  
Naar 't hemels paradijs  
Want om de troon van God in de hoge,  
zijn regenbogen
- 2 Paars en geel, oranje  
Rood en blauw en groen  
Honderdduizend kleuren  
Misschien wel een miljoen  
Om de troon van God in de hoge,  
Zijn regenbogen
- 3 En soms wanneer de zon schijnt  
En 't regent tegelijk  
Dan zie 'k een heel klein stukje  
Van 't hemels koninkrijk  
Want om de troon van God in de hoge,  
zijn regenbogen
- 4 Paars en geel, oranje  
Rood en blauw en groen  
Honderdduizend kleuren  
Misschien wel een miljoen  
Om de troon van God in de hoge,  
Zijn regenbogen

#### "Regenboog aan de hemel hoog"

- 1 Regenboog aan de hemel hoog  
wat zou jij vertellen?  
Regenboog aan de hemel hoog  
als jij praten kon?
- 2 Regenboog aan de hemel hoog  
God de Heer blijft altijd  
Regenboog aan de hemel hoog  
trouw aan zijn verbond
- 3 Regenboog aan de hemel hoog  
zeven mooie kleuren  
Regenboog aan de hemel hoog  
zeggen God is goed!

## Alles Wordt Nieuw II, 2 : 1-3:

- 1 Zet nu de deur maar open:  
de aarde is weer droog.  
Zet nu de deur maar open  
en laat de dieren lopen  
onder de regenboog.
- 2 Zing voor de Heer der heren:  
wij staan op vaste grond.  
Zing voor de Heer der heren  
die 't water wist te keren;  
Hij sluit een nieuw verbond.
- 3 Zolang de mensen leven,  
de aarde zal bestaan.  
Zolang de mensen leven  
zal regen zegen geven;  
geprezen zij Zijn naam.

#### "Kleuren":

Refrein:

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren  
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw  
God bedacht die prachtige kleuren  
anders was alles zo grijs en grauw

- 1 Rood met geel wordt oranje  
blauw met geel wordt groen  
ja, met kleuren kun je heel veel dingen doen  
kleur een leuke kleurplaat maak een schilderij  
kneed een prachtig beeld met mooie kleuren klei  
refr: Kleuren, kleuren ...
- 2 Alles wat God gemaakt heeft is door Hem gekleurd  
en door al die kleuren word je opgekleurd  
zon en regen samen kijk dan eens omhoog  
en zie al die kleuren in de regenboog  
refr: Kleuren, kleuren ...

#### "Onze Vader"

#### Liefste lied van overzee dl 2, 15: 1 en 3:

- 1 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
- 3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, zie je daar die boog hoog aan de hemel  
dan weet je dat ik trouw aan jou zal zijn.  
(Couplet 3 iets aangepast)

## Collectes:

Eerste collecte: Kerk in Actie: 40 dagentijd  
Gevluchte Syrische moeders  
IOCC;  
(International Orthodox Christian Charities).  
Ondersteunt gevluchte moeders met  
kinderen in Libanon.

Tweede collecte: Pastoraat

## Graag uw aandacht voor

### Opgenomen:

Mw P. van der Sluis,  
Bartus van de Walstraat 2, Ochten  
is tijdelijk opgenomen in De Valentijn,  
Saffatinstraat 84, 4021 HN Maurik.

### Jarig deze week:

24-feb Mevr.J.F. Halm -van Ommeren,  
Boveneindsestr 4, 4041 EJ Kesteren

## Ook uw aandacht voor

### RELIGIE EN GEWELD?

Ook dit jaar verzorgt de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren weer een Oecumenisch Café, waarbij een bekende Nederlander komt vertellen over godsdienst, Bijbel en samenleving.

In het **Oecumenisch Café** van vrijdagmiddag 23 februari gaat dhr. Sam Janse met ons in gesprek over een heel actueel thema: 'Religie en geweld'. Sam Janse, bijbelwetenschapper en publicist, heeft eind 2016 hierover een boek geschreven: 'Is het de schuld van de ENE? In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld'.

Hij stelt in dit boek een aantal gewelddadige teksten uit de Bijbel aan de orde, erkent dat ze problematisch zijn, maar probeert ze vanuit hun historische context te begrijpen. Dat de Bijbel uiteindelijk een weg naar de vrede wijst, is de spits van zijn boek. Daarnaast wordt in dit boek de discussie gevoerd met Paul Cliteur, voor wie monotheïsme vooral een bron van geweld is. Op de achtergrond staat natuurlijk het recente religieuze geweld. Meestal komt dat uit de hoek van de islam, maar Sam Janse vraagt zich af hoe het in zijn eigen christelijke traditie ligt.

Het **Oecumenisch Café** op vrijdagmiddag 23 februari begint om 16.30 uur en wordt dit jaar gehouden in Steakhouse Cunera, Grebbeweg 1 te Rhenen. De zaal gaat om 16.00 uur open en de toegang (incl. een kop koffie) is gratis. Na afloop is er gelegenheid om voor een klein bedrag gezamenlijk een glaasje te drinken en erwtensoep met roggebread te eten.

Op zoek naar zinvolle tijdbesteding?  
wordt lid van het **nieuwsbriefteam!**

Een keer in de drie weken een klusje.

Laat het weten via [vacature@voorhofkesteren.nl](mailto:vacature@voorhofkesteren.nl)

## Berichten uit de gemeente

### De nieuwsbrief

Vanaf deze week krijgt u de nieuwsbrief anders aangeleverd. Door middel van een "koppelingslink" krijgt u de nieuwsbrief van deze week, maar ook die van voorgaande weken in beeld. Een simpele klik is voldoende om de gewenste nieuwsbrief te openen en eventueel te "downloaden" als u hem daadwerkelijk op uw eigen computer wilt opslaan. De website die hiervoor gebruikt wordt is onze eigen "Voorhof website". Goede gelegenheid wellicht om daarop eens verder rond te kijken.

## Uit het gele boekje

Dinsdag **20 februari** is de eerste van drie avonden over onze identiteit met als titel '**Achter gesloten deuren**'. Met Jan te Lindert onderzoeken In De Rank te Zetten wij hoe onze idealen en waarden zich verhouden tot de weerbarstige realiteit van het vluchtelingenvraagstuk. Zijn dit uitersten, of kan het samengaan? Aanvang 20.00 uur.

Meer informatie over deze activiteit vindt u op [www.gele-boekje.nl](http://www.gele-boekje.nl)

Op zoek naar zinvolle tijdbesteding?  
wordt lid van het **nieuwsbriefteam!**

Een keer in de drie weken een klusje.

Laat het weten via [vacature@voorhofkesteren.nl](mailto:vacature@voorhofkesteren.nl)

## Kerkdiensten

25-feb, 10:00 uur: Ds. R. Hoogenkamp, Culemborg

4-mrt, 10:00 uur: Ds.Mevr. A.H. Looman-Graaskamp,  
Geldermalsen

11-mrt, **10:30** uur: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur,  
Aangepaste dienst

## Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdagmiddag ingeleverd worden via [nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl](mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl)

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is deel van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren

Telefoon: 0488-482606

Email: [beheerder@voorhofkesteren.nl](mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl)

Website: [www.voorhofkesteren.nl](http://www.voorhofkesteren.nl)

Pastorale zorg: Marjon Bosch-Verschuur

06 21633151 - [marjonbosch@gmail.com](mailto:marjonbosch@gmail.com)