



Welkom!

Zondag 21 januari 2018, 10:00 uur

3e zondag na Epifanie

Voorganger: Ds.Mevr. P. Kamper, Driel

Lector: Bernard Schiebaan

Organist: Cees Meijering

Er is kindernevendienst (groep 1-8) en oppasdienst

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Graag uw aandacht voor

Opgenomen: Mw P. van der Sluis, Bartus van de Walstraat 2, Ochten is tijdelijk opgenomen in De Valentijn, Saffatinstraat 84, 4021 HN Maurik.

Jarigen deze week:

22-jan Mevr.J.van Eldik -van Tintelen,
A.C.W. Staringhof 9, 4041 WB Kesteren

Over de dienst

Thema

"Geroepen worden"

We lezen twee gedeeltes uit de bijbel waarin mensen geroepen worden door God.

Wat is hun antwoord en wat roept het bij ons op?

Lezingen:

1 Samuël 3: 1-18

Marcus 1: 14-20

Liederen:

Lied 961 (aangepaste tekst)

Psalm 65: 1, 2

Lied 301e

Lied 304

Samen weer op zoek

Psalm 63b

Lied 531

Lied 840

Lied 975: 1, 2, 3

Collectes:

Eerste collecte: PKN Oecumene

Verschillende kerken, één Lichaam

Op zondag 21 januari is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene.

Centraal staan de ruim 1200 internationale- en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingcursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten.

Tweede collecte: Liturgie & Eredienst

Ook graag uw aandacht voor

Wijkontmoetingen

Het lijkt ons goed om de wijkontmoeting niet alleen op de avonden te plannen, maar ook in de middag de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. Het jaarthema willen we nog verder uitwerken voordat we daar iets over melden, maar wel zijn de data vastgesteld. Op woensdagmiddag 21 februari van 14.30 – 16.30 uur hopen we u te ontmoeten of op woensdagavond 21 februari of donderdagavond 22 februari van 19.45 – 21.45 uur. We sluiten de middag of avond af met een hapje en een drankje.

Huispaaskaars



HUISPAASKAARS 2018

Vanaf 22 januari hangt in de hal van de kerk een intekenlijst met daarop een afbeelding van de Paaskaars 2018.

U kunt kiezen voor een kaars van 25 cm à € 19,95
30 cm à € 26,50
40 cm à € 33,75

Bestellen kan op 3 manieren:

- op de intekenlijst in de hal van de kerk.
- telefonisch bij Sanne Meijer (0488 482570)
- via E-mail :sannemeijer@kpnmail.nl

De bestelling kan worden uitgevoerd nadat het bedrag van de gewenste kaars is overgemaakt op bankrekening NL 34 SNSB 0923 7509 16 t.n.v. S.R. Meijer-Burlage, o.v.v. "huispaaskaars"
De betaling dient uiterlijk op 17 februari te zijn voldaan.

Uit het gele boekje

Vrijdag 26 januari kunt u terecht bij het tweede **Filmcafé** van dit seizoen in De Vloedschuur te Heteren. De film **Fill the void** zal worden ingeleid en nabesproken door Rob Hoekstra. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 31 januari verzorgt ds. Mariska van Beusichem in het Zendinglokaal te Hemmen een mystieke tekstlezing met het thema **Meister Eckhart... over leegte**. Deze Dominicaan stelt dat de weg naar God gaat langs onthechting; ook van godsbeelden. Aanvang 20.00 uur.

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op www.gele-boekje.nl.

Kerkdiensten

28-jan, 10:00 uur: Ds.Mevr. A.C. van Halsema, Geldermalsen

4-feb, 10:00 uur: Ds W.G. van Iperen, Barneveld

11-feb, 10:00 uur: Ds P.F. Goedendorp, Leersum, Dienst van Schrift en Tafel

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdagmiddag ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en maakt deel uit van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren
Telefoon: 0488-482606

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg: Marjon Bosch-Verschuur
06 21633151 - marjonbosch@gmail.com