

*Elke dag nieuw zijn !*

*Nieuw ben je als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag .*

*Als je juicht omdat je ogen zien, je benen lopen , je handen tasten, als je zingt omdat je hart klopt!*

*Nieuw ben je als je weet dat je leeft, als je beseft dat vandaag de eerste dag begint van de rest van je leven.*

*Nieuw ben je als je 'n verse kijk hebt op mensen en dingen , als je nog lachen kunt en genieten van de kleinste bloemen op je levensweg*

*(bron: Phil. Bosman)*