

Mia Walraven vond een hoopvolle tekst van

Ditrich Bonhoeffer:

Blijdschap

Jij bent gezegend met een gelukkig talent:

jij kunt blij zijn.

Wees blij zoveel je kunt;

blijdschap maakt sterk.

Blij zijn betekent in alles God zien

en zijn liefde, daar

waar alles er vrolijk en vriendelijk uit ziet,

maar ook daar,

waar het eens niet zo gaat

als jij wel graag zou willen.

Dat is niet zo gemakkelijk.

Dietrich Bonhoeffer