

Onze classispredikant dr. Jaap van Beelen stuurde de kerkenraden een brief die hiermee afsluit:



Als ik kijk naar omhoog
op bergen richt mijn oog
help mij maar
vanwaar?

Mijn God, zo ver, zo hoog
Die hemel, aarde schiep,
het al tot wording riep,
kent elk detail. Hij hoort

Als ik kijk naar omhoog
nu verder kijk
dan mijn vergezicht
Hij spreekt het hoge woord
ver boven mij
en zo dichtbij
ik antwoord in Zijn licht:

“Onze hulp is in de Naam...”