

Onlangs keken en luisterden we naar de dienst in de Ontmoetingskerk van Rhenen. Daarin werd lied 1003 gezongen met een aanvullende geactualiseerde tekst. Couplet 1 en 5 zijn uit de originele versie. A t/m d zijn de aanvullende verzen door Gert Landman.

### Stil is de straat

1. Stil is de straat. Overal  
mensen in huizen verdwenen,  
even een luide sirene –  
stil is de straat overal

Komt er, God, een nieuwe morgen  
als een teken van uw trouw,  
worden wij bevrijd van zorgen?  
God, kom gauw.

- a. Klassen, kantoren zijn leeg.  
Thuis moeten werken of leren,  
hoe alles organiseren?  
Klassen, kantoren zijn leeg.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

- b. Mensen zijn bang overal.  
Ieder op afstand gehouden:  
ben je niet ziek of verkouden?  
Mensen zijn bang overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

- c. Mensen gebonden aan huis.  
Puzzels of brieven of boeken.  
Bellen, maar niemand bezoeken.  
Mensen gebonden aan huis.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

- d. Veel in ons leven valt stil.  
Doorgaan en 's nachts liggen malen:  
kan ik nog alles betalen?  
Veel in ons leven valt stil.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

5. Stil is de straat. Overal  
mensen in huizen verdwenen,  
even een luide sirene –  
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen...