

## Een diepe voor in de aarde

In veel kerken is een kruisweg te vinden met veertien staties, als halteplaatsen, die stap voor stap het lijdensverhaal van Jezus illustreren. Dit verhaal kan echter ook gezien worden als een metafoor voor de menselijke levensweg: een bij uitstek aardse kringloop van geboorte, bloei, dood en nieuwe lente. Een verhaal dat niet kerk-breed, maar universeel, mens-breed verteld kan worden. Uitgaande van dit gegeven, en in samenwerking met schrijver en dichter Steven van Campen, ontstond het boek *Een diepe voor in de aarde. Weg van mensen*: veertien kruiswegstaties in woord en beeld. Dit boek kwam in 2008 uit bij Uitgeverij Skandalon, en sindsdien worden de veertien staties op uiteenlopende locaties in het hele land geëxposeerd. Dit is echter al meer dan een jaar lang, vanwege de Covid19-restricties, niet mogelijk. In plaats daarvan is er nu een meditatieve impressie van [Een diepe voor in de aarde](#), in de vorm van een korte film.

