



Deze hing op 5 februari 2021
aan een lantaarnpaal
in Alem (bij Zaltbommel)

Hoi, hoi,
ik ben een Fleurig Bloemetjel
Vandaag ben ik opgehangen door De Fleurige Dames, om je dag een beetje op te fleuren!
Zou je mij mee naar huis willen nemen, en dan iemands dag een beetje kleur geven?
Stuur een kaartje met of zonder mij, naar iemand die in deze eenzame tijd wel op gefleurd kan worden, en breng een lach op het gezicht!!!
Kun je niemand bedenken, neem dan contact op met De Fleurige Dames.

FACEBOOK De Fleurige Dames