

Om over na te denken :

Bronnie Ware , een Australische verpleegster werkte met terminale patienten.

Ze heeft bijgehouden waarvan deze mensen , terugkijkend op hun leven , het meeste spijt hebben.

Hieruit is de volgende top 5 ontstaan :

1 Ik wou dat ik meer moed had gehad om mijn eigen leven te leiden in plaats van vooral te doen wat anderen wilden.

2 Ik wou dat ik niet zo hard gewerkt had.

3 Ik wou dat ik de moed had gehad om meer mijn gevoelens te uiten.

4 Ik wou dat ik meer contact had gehouden met mijn vrienden

5 Ik wou dat ik mezelf had toegestaan gelukkiger te zijn

Een teken van hoop, om te blijven leren van elkaar!