

Het is stil in het kerkje van Ressen. Zoals overal worden ook hier tot nader order geen bijeenkomsten meer gehouden. Pleisterplaats Ressen heeft alle activiteiten voorlopig stopgezet, behalve de ochtendgebeden. Al bijna drie jaar wordt er op elke werkdag van 9.00 tot 9.15 uur een ochtendgebed gehouden. Ook nu we niet live samen mogen komen gaat dit door. We steken een kaars aan, er zijn inspirerende teksten, mooie muziek, een gebed en een zegenspreuk die iedereen – ook thuis – hardop mee kan zeggen. Meedoen? Kijk op www.pleisterplaatsressen.nl en de livestream wordt zichtbaar. Je kunt ook om een gebed vragen voor jezelf of voor iemand anders. Stuur dan een mailtje naar ochtendgebed@4-plek.nl