

1 WEEGSCHAAL

Een wereld van wetten en wijsheid
overpeins ik.

Ik weeg mijn kwaad
en daad en denken.

Goed dan,
ik blijf bij
regels mij gesteld;
geluk vind ik daar.

Over mijn boomvoeten
stroomt levend water;
uitbundig bloei ik.

Ik speur
en herken de ENE
tot onder de huid.

j. bestebreurtje

