

Geloof in mij, mijn God
Gij die mijn verwarring weet
en kent wat leeft in mij verscholen
Gij geeft niet op, maar zoekt naar mij.

Hoop op mij, mijn God
als ik in vlagen somber ben
mijn dag verloren lijkt
dan laat Gij mij niet leeg alleen.

Heb mij **lief**, mijn God
als kou haar intrek neemt in mij
en ik geen mens bereiken kan.
laat dan uw Zon mij toch verwarmen.

A M E N

J. Bestebreurtje