

Op 11 juni klinkt Psalm 42 op <https://www.nederlandskamerkoor.nl/concerten/informatie-coronavirus/150psalmen150dagen/>. Jaap Bestebreurtje verwoordt deze Psalm bij een schilderij van Christa Rosier.



## 42 *GIJ, MIJN HEIMWEE*

Is mijn dierend dorsten  
naar water  
ook uw dorst?  
en smacht U  
verlangend naar mij?

Ontkenners van uw bestaan,  
zeggers van: "ach, dode God"  
striemen mij.

Zeer nachtelijk ben ik  
ja verlaten.  
Uw vloeden slaan over mij;  
heet dat drinken?

Roep mij, God, benoem mij  
en vergeet niet  
uw Naam in mij.

Tegen verdrukking in  
is er een weten  
van een levende hoop  
verscholen. Ergens.