

VEDERLICHTE DANS

Ik zing
met de gemeente mee
en droom:
het is een vrolijk lied
dat over toekomst gaat.

Niet te geloven
dat de zee verdamt,
geen monsters mee
die uit de diepte dreigen.
Ik zie een vederlichte dans
van voeten op de Weide.

En Bach, jawel
hij kent zijn vaderheimers;
hij staat ervoor
en brengt de mensen naar . . .

Ja, Amen !