

En hoe erg is het dan?

En hoe erg is het dan
als dit stopt?
De banken leeg
de preekstoel een rots zonder branding
De zangboeken dicht
het orgel stom orgel
ramen zonder licht
De woorden verwaaid in de gewelven
de kaarsen uitgewaaid door stille tocht
De straten vol van mensen
zonder uw verhaal
Hoe erg is het dan
als niemand wil horen?
Als het woord niet meer klinkt
de gebeden onuitgesproken over de wereld
Lijden zonder gebed
pijn zonder troost
eenzaamheid zonder naam
armoede zonder hulp
Hoe erg is dat eigenlijk?