

Uit de joodse Midrash cultuur kiest Grada vandaag deze tekst.

Waar is God?

De leerlingen van Rabbi Mendel richtten zich tot hem met de vraag:

“Waar zetelt God?”

Rabbi Mendel sloot zijn ogen en dacht diep na.

Waar zetelt God? Waar is de zetel van de Eeuwige?

Stilte heerste in de kamer.

De leerlingen van Rabbi Mendel begonnen er al spijt van te krijgen dat ze de vraag hadden gesteld.

De aderen bij zijn slapen begonnen op te zwellen, zij ogen bleven gesloten en hij streek langs zijn baard.

Toen begon hij heel zachtjes te spreken, alsof hij ieder woord zorgvuldig afwoog:

“Ik heb van mijn leraren geleerd, dat God overal is_ dat er geen plaats is waar Hij niet aanwezig is.

Alles is vervuld van de goddelijke tegenwoordigheid.

God vult het heelal en omvat het. Dat heb ik geleerd.

En natuurlijk aanvaard ik dat als een grote waarheid_ er is geen plaats waar God niet verblijft.

En toch zeg ik, dat de Eeuwige zetelt, waar men Hem toestaat te zetelen.