

Grada van Harten vond dit teken van hoop

Daar, waar de armsten wonen.

Melodie: Ps. 68

Wij putten water uit de rots,
wij drinken van de adem Gods,
geknield aan levend water,
en zien, weerspiegeld naar zijn beeld
hoe Gods genade mensen heelt
en bloeien doet op aarde.
Een schuilplaats zijn wij voor elkaar,
én recht én vrede bloeien waar
wij zijn Thora begroeten.
De hemel spreekt zijn woord van licht,
ons oog ziet in een vergezicht
een weg voor onze voeten.

Open de Schriften van oudsher,
die woorden, vreemd en van zover,
ontstemd, verminkt, verbogen.
Geeft ons een eerlijk, nieuw gehoor,
leg ons die woorden dan weer voor,
zodat wij horen mogen.
Zo spreekt de Heer vandaag tot u,
dit wil Hij zeggen hier en nu:
Ik zoek naar dochters, zonen,
die wegen van bevrijding gaan,
die mij van verre al zien staan,
daar, waar de armsten wonen.