

De weggelopen ezel.

In een kibboets was een oude ezel weggelopen en niemand kon hem terugvinden, ook niet na lang zoeken.

Een oude man, die altijd "Ezel" genoemd werd, kwam er na een tijdje mee aanzetten.

Hoe hij het beest had weten te vinden?

Hij had gedacht, w at zou ik doen als ik die ezel was en los was? Dan zou ik daar en daar naartoe gaan. Zo had hij de ezel gevonden.

