

## God en lot

Is er een groot,  
onmetelijk verstand,  
een brein dat van tevoren  
uitwerkt  
wat gebeurt,  
is er misschien een God,  
die niet verschilt  
van dat,  
waarvoor ik geen verklaring  
weet:  
ons lot?

Die God,  
weet ik,  
Die is er niet.

Er is in naam van God  
een man geweest,  
een Jood, een man die vol  
ontferming was  
en zeer bewogen over  
ieder mens  
in nood.

Die is er nog.

Geert Boogaard