

Hoop

Een mooi initiatief om De Voorhof open te stellen op woensdag om daar even te gaan zitten, te mediteren, een kaarsje aan te steken, ja gewoon om weer even in de kerk te zijn.

“Loslaten” is op dit moment heel gemakkelijk, dat kost geen moeite, maar wanneer je de kerk weer binnenkomt, ondanks de stilte, is het goed om er weer te zijn en geeft het hoop, hoop voor de toekomst.

Even nadenken over diegenen die ons zijn ontvallen, even nadenken over wat de toekomst ons gaat brengen, maar ook dankbaar om gespaard te zijn. Voor mij even een ‘gouden’ momentje.

Wanneer ik aan Gods hemel denk
word ik van binnen blij.
De mensen die gestoven zijn
zijn in het licht, zijn vrij.

Wanneer ik aan God hemel denk
word ik van binnen zacht.
Het is er geel en blauw en rood,
nooit donker als de nacht.

Wanneer ik aan Gods hemel denk
word ik van binnen warm
Er is geen ziekte en geen angst,
ook nergens klinkt alarm.

Wanneer ik aan Gods hemel denk
word ik van binnen stil.
Er is geduld en aandacht voor
dat wat je zeggen wil.

Wanneer ik aan Gods hemel denk
word ik van binnen groot.
De aarde waar ik leven wil
rust in de moederschoot.

Alike Kloosterman