

De kerk heeft de laatste eeuw veel plannen gemaakt en uitgevoerd.
Het is tijd om de zaken om te keren en weer te ontdekken welke plannen er met ons zijn.
Dat betekent niet: niets doen,
maar meer: leren luisteren, verbinden,
concentreren, mediteren.

Erik Borgman

