



Mensen zijn als glas-in-loodramen.
Ze schitteren en stralen wanneer de zon schijnt.
Maar wanneer de duisternis invalt is hun schoonheid alleen
zichtbaar als er een licht van binnenuit schijnt.

Elisabeth Kubler-Ross