

Een bijdrage uit Woord & Dienst,
speciaal voor 4 en 5 mei als teken van Hoop.

De vrijheid ontnomen
soms door buurlanden,
andere keren door
een onzichtbaar virus.

Op zoveel manieren
kunnen we gebonden worden.
Waar is de bevrijding
waar we naar verlangen?

De belofte van hoop,
voorbij ziekte en dood
mag ons bevrijden
van alle angst die ons bindt.

Lennart Aangeenbrug