

INTREDE

Stilte, welkom en mededelingen. (Eventueel in memoriam.)
Groet, bemoediging en gebed van toenadering.

V: Heer, wij staan hier voor U,
Zoekend en tastend...
verloren en verdwaald,
in verwarring en verdriet,
hopend op licht en een luisterend oor
zoekend naar een onderkomen.
G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.

Iedereen gaat zitten.

Intochtspalm: Psalm 139: 1 en 2

Kyrië met gezongen responsie lied 301g na de woorden 'zo bidden wij' :

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld ...

Gloria 275, 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezingen,

Lezing: Exodus 32: 7-14

Lied: 709

Evangelielezing: Lucas 15: 1 - 10

Lied, 324, 1, 2 en 3

Overdenking

Lied 896, in wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 en 7 allen

GAVEN EN GEBEDEN

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed gevolgd door het Onze Vader

Inzameling van de gaven: niet tijdens de dienst, maar bij de uitgang.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 425 en zegen