



Welkom!

Zondag 10 september, **11.00** uur
12^e zondag van de zomer

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman
Interculturele kerkdienst met de
Karengemeenschap

Na de dienst ontmoeten we elkaar met een
drankje en lekkere hapjes vanuit beide
gemeenschappen meegebracht.

Over de dienst

Lezingen: Romeinen 12: 9 - 21

Liederen: Lied 891
Lied 836 uit Joh. de Heer
Lied 885
Lied 793

Deels in Karentaal, deels in Nederlands
Op die heuvel daarginds

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl.

Collectes

1^e collecte [PKN jongeren](#)

2^e collecte [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek
Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het
bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de
betaling.

Agenda

Woensdag 13 september 10.00 – 11.30 uur
Koffiemorgen

Zondag 17 september 10.00 uur
Ds. J.E. Huttenga, Zeist

Graag uw aandacht voor

Meeleven met:

Ans Mager-van Loo wordt komende woensdag
geopereerd aan haar heup. Na een paar dagen
in het ziekenhuis zal ze waarschijnlijk de eerste
tijd in een zorghotel verder herstellen en
revalideren. We wensen haar veel sterkte en
hopen dat alles goed zal gaan.

Jarigen:

11 september Dhr. B.I. van der Slikke
12 september Mevr. H. Zijl- Mulder

Interculturele kerkdienst

Deze zondag vieren we samen met de Karengemeenschap onze interculturele kerkdienst. Het zal voor ons wat anders dan anders gaan. Het was een hele puzzel om liederen te kiezen die we vanuit beide tradities kunnen zingen. De Karengemeenschap neemt een zanggroep mee met een pianist en twee zangeressen en ze zullen ook in hun eigen taal liederen zingen. We horen over hun land en waarom ze moesten vluchten, we horen over hoe de liefde in God ons allemaal verbindt, we horen getuigenissen van geloof en we zingen mooie liederen, kinderen zingen en dansen in de dienst.

We hopen dat jullie komen om mee te vieren. Koffie is er vanaf 10.15 uur, de dienst begint om 11.00 uur.

Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en delen we hapjes vanuit onze beide tradities.

Wie maakt wat lekkers?

Na de zeer geslaagde hapjes op startzondag, gaan we jullie ook vragen om voor komende zondag 10 september iets kleins te maken / te bakken voor bij de koffie en/of voor na de dienst bij het drankje en de ontmoeting.

We hopen en verwachten een flinke opkomst van Voorhoffers en van Karen, dus we hebben best wat hapjes nodig.

Ook de Karen maken iets klaar vanuit hun cultuur voor na de dienst.

De diaconie

Ga mee!

Na de fijne gespreksdienst van zondag 3 september hebben we een uurtje zingend, knutselend en wandelend doorgebracht om het thema te verwoorden: *Ga mee*
De lunch daarna was reuze gezellig en lekker. Dank aan ieder die zelfgemaakt lekkers en gekocht lekkers bij zich had!
Wat liet iedereen het zich goed smaken.



Kerkenraad

Afgelopen week vergaderde de kleine kerkenraad. Daarin zijn de vier taakgroepen vertegenwoordigd plus de predikant, scriba en voorzitter kerkenraad. Het was de eerste vergadering van dit nieuwe seizoen.
Een van de agendapunten was de uitvoering van de nieuwe beleidspunten.
Voor een aantal nieuwe, door onze gemeenteleden gewenste, activiteiten zijn gemeenteleden nodig om die activiteiten daadwerkelijk te kunnen gaan starten. Daar zal naar gezocht worden.

De komende week vergadert de algemene kerkenraad. Die bestaat uit de kleine kerkenraad, aangevuld met alle overige ambtsdragers (ouderlingen en diakenen). In deze vergadering zal de kerkenraad afscheid nemen van de diakenen Wilma Coutinho en Mieke Kersten. Zij zijn vorige week in de dienst van startzondag namens de gemeente bedankt voor hun jarenlange inzet.
Verder komen voorstellen aan de orde waarover in de kleine kerkenraad is nagedacht.

Visie en beleidsplan

Tijdens de startzondag van vorige week hebt u het al kunnen zien: de visie (wie zijn wij en wat willen wij) en het beleidsplan (hoe willen wij de visie vorm en inhoud geven) van onze gemeente voor de komende jaren.
Wie het nog niet heeft gezien: de samenvatting is opgehangen op de grijze panelen die in de hal staan. Het volledige document (2 kantjes A4) ligt op de leatuurplank.

Gespreksgroep 'Exodus'

De gespreksgroep rond de Tora boeken van opperrabbin Jonathan Sacks (1948-2020) krijgt een vervolg. Vorig seizoen werden passages uit het boek 'Genesis' gelezen.
Het komende seizoen zullen we 'Exodus' gaan lezen. 'Exodus' gaat over de geboorte van een natie, over de principes die het volk tot eenheid moeten maken: vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid.
Per toerbeurt bereiden de deelnemers zelf een bijeenkomst voor naar aanleiding van een of meer paragrafen uit het boek.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in De Voorhof: 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 15 november, 29 november

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Informatie en opgave:

Marijke van Dijk: ateliermarijke@gmail.com
06-12195936 of Grada van Harten:
gharten@xs4all.nl 0488-481156

Tenslotte

Meer variatie in kerkdiensten is een van de punten die in het beleidsplan worden genoemd. Na de startzondag van vorige week is deze zondag de interculturele kerkdienst, samen met de Karen gemeenschap.
Met volgende week zondag (waarschijnlijk) een 'gewone' kerkdienst is dat behoorlijk gevarieerd. De Karen gemeenschap wordt gevormd door (voormalige) vluchtelingen uit Myanmar (Birma). Deze gemeenschap is een vaste huurder van De Voorhof.
Elke tweede zondag van de maand gebruiken zij ons kerkgebouw voor hun samenkomst met een viering, jeugdwerk en een gezamenlijke maaltijd. Deze zondag zijn wij bij elkaar uitgenodigd, zou je kunnen zeggen. Maar de Karen stellen het ook op hun andere zondagen op prijs als er Voorhofers aansluiten bij hun viering. Na dit weekend zal de drempel daarvoor lager zijn.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg: Ds. Henriëtte Bouwman
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel 06 - 12 67 83 06
Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh Telefoon 0488 - 75 07 11
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl