



Welkom!

Zondag 1 oktober 2023, **10.30 uur**
2^e zondag van de herfst

Kerkdienst samen met bewoners van Zideris en
andere belangstellenden.
Mmv Fanfare Kesteren

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

Over de dienst

Thema: Jona in de vis



Lezingen: Jona uit de grote vis

Liederen: Kom binnen, kom binnen
Dank u voor deze nieuwe morgen
Is je deur nog op slot
Zomaar te gaan met een stok...
Kijk eens om je heen
Lof zij de Heer

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling: kerkdienstgemist.nl

Agenda

Woensdag 4 oktober 10.00 – 11.30 uur
Koffiemorgen

Zondag 8 oktober 10.00 uur
Ds. F.W. IJsseldijk

Graag uw aandacht voor

Meeleven met:

Jennie Jansen zal in de komende week geope-
reerd worden. Een spannende tijd voor haar. We
wensen haar veel kracht en sterkte toe in de ko-
mende tijd.

Jarigen:

26 september Dhr. H. van Doodewaard
27 september Mevr. A.M. Verwoert – Karsch
27 september Dhr. F.A. de Morée
3 oktober Mevr. P. van Tongeren – Vink
5 oktober Dhr. W.T. Smid
7 oktober Mevr. A. Wakker

Collecte Noodhulp Noord-Afrika

Zondag 1 oktober houdt de diaconie een extra
collecte voor noodhulp ten behoeve van de
slachtoffers van de natuurrampen in Marokko en
Libië.

U kunt uw bijdrage doen via de betaallink of via
de QR code. Uiteraard mag u ook een bijdrage
storten op het bankrekeningnummer van de dia-
conie (NL62RABO0331965143) o.v.v. noodhulp
Noord-Afrika.

De diaconie zal de totaalopbrengst uit eigen mid-
delen verdubbelen.

Collectes

1^e collecte [PKN Kerk en Israel](#)

2^e collecte [Vorming en Toerusting](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek
Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het
bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de
betaling.

Chagall en de bijbel woensdag 4 oktober 19.30 uur in de Voorhof



De CVCK (Chr. Vrouwencontactgroep Kesteren) heeft op 4 oktober haar maandelijkse bijeenkomst.

Ds. Henriëtte Bouwman neemt ons mee in het leven van de schilder Chagall.

Chagall is een van oorsprong Russische Joodse schilder, wiens kleurrijke werk velen zullen herkennen. Hij heeft heel veel schilderijen en lithografieën, maar ook beroemde glas-in-lood ramen gemaakt. In veel van zijn werk vind je zijn Joodse wortels terug.

Chagall heeft ook bijbelverhalen verbeeld in zijn eigen kleurrijke stijl.

Deze avond gaan we een aantal van die schilderijen bekijken en bespreken. We leggen het bijbelverhaal ernaast om te zien hoe Chagall zijn eigen interpretatie gaf van het verhaal.

Grada van Harten zorgt voor de omlijsting.

De koffie en thee staan klaar om 19.15 uur en we beginnen om 19.30 uur.

Geïnteresseerden in dit onderwerp zijn deze avond van harte welkom. Wel vragen we een bijdrage van €3,00

Voor vragen: Marjo van der Poel tel. 0488-482659

Tenslotte

Deze zondag is de eerste zondag in oktober. Traditioneel is het dan in veel kerken Israëlzondag. Daarmee wordt uiting gegeven aan wat in de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland de 'onopgeefbare verbondenheid met Israël' genoemd wordt.

Die onopgeefbare verbondenheid roept nogal eens vragen op. Waarmee zijn wij als kerk dan verbonden? Is het met het land, met het volk of met de staat Israël? Als het om verbonden zijn met het land gaat, waar liggen dan de grenzen? Als het om het volk gaat, zijn het dan de Israëlieten, de Israëli's of de Joden? Als het om de staat gaat, moeten wij dan een standpunt innemen? In de visie van onze Voorhofgemeente die onlangs is verwoord en te vinden is in Rondom de Voorhof van oktober gaat het onder andere over 'hoop en vertrouwen vanuit de Bijbelse Bron'. Die Bijbelse Bron ontspringt in Israël in een tijd waarin de begrenzing van land en volk nog niet gevormd zijn op de manier zoals wij die nu kennen. Met dat Israël zijn wij door die bron zeker verbonden. Uit die bron mogen wij hoop en vertrouwen putten. Door te drinken uit die bron kunnen wij groeien in geloof, hoop en liefde. Als kerk zijn wij zeker onopgeefbaar verbonden met die Bron.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl