



Welkom!

Zondag 2 juli 2023 10.00 uur.
2^e zondag van de Zomer

Voorganger: Dr. J.G. te Lindert, Westendorp

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: Genesis 32: 3 - 13
Matteüs 6: 25 - 34

Liederen: Psalm 65: 1, 5, 6
Lied 288
Lied 165
Lied 680: 2, 3, 4
Lied 806: 1, 2, 3
Lied 601: 1, 2, 3
Lied 218

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling: kerkdienstgemist.nl

Collectes

1^e collecte [KiA Indonesië](#)

2^e collecte [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Agenda

Zaterdag 1 juli Wegen met Zegen,
Gendt naar Ressen, 17,4km

Woensdag 5 juli 10.00 – 11.30 uur
Koffiemorgen

Zondag 9 juli 10.00 uur
Ds. Henriëtte Bouman

Graag uw aandacht voor

Overleden:

Op 22 juni is toch nog onverwacht mevr. H.F. van Schaik- Gelderblom overleden. Hennie is 79 jaar oud geworden. Inmiddels heeft de afscheidsbijeenkomst en begrafenis al plaatsgevonden in besloten kring. Wij wensen haar dochter, schoonzoon, kleindochters en andere dierbaren veel sterkte met dit verlies.

Meeleven:

Mevr A. van Eldik is na een knieoperatie weer thuis uit het ziekenhuis. We wensen haar een spoedig herstel toe.

Jarigen:

4 juli Mevr. C. Minnen-van Doorn

Vooraankondiging dienst: Jakob aan de Jabbok

Beste gemeente,

We ontmoeten elkaar opnieuw aanstaande zondag 2 juli. Jules van der Staay zal in deze dienst het muzikale gedeelte verzorgen. Met Jules werkte ik vele jaren samen op "s Koonings Jaght" bij vieringen voor mensen met een verstandelijke beperking en bij uitvaarten. We willen u iets van die sfeer laten beleven. Het slotlied herinnert er nog aan: 'Dank U voor deze nieuwe morgen...'

De overdenking staat in het teken van een indringend verhaal over Jakob voor de ontmoeting met zijn broer Ezau. Het thema is Jakob aan de Jabbok.

De bijbelschrijver beschrijft in feite niet de angst van Jakob. Z'n broer Ezau blijkt immers de beroerdste niet. De worsteling van Jakob heeft alles van doen met goed, kwaad, vertrouwen en hoop. Kwaad en goed botsen in Jakob en dan verliest hij het vertrouwen in het goede en kan hij amper nog hopen en geloven. Kortom: Jakob worstelt met zijn geweten. Het verhaal van Jakob vertoont overeenkomsten met het verhaal van David en Uria. Het geloof wankelt soms in het moeras van onzekerheden. Wie herkent dat niet? We willen er samen eens bij stilstaan.

Tot zondag

Groet Jan te Lindert

Kom in de Tuin

Vanaf zondag 10 juli willen we weer starten met een serie Kom in de Tuin. Voorgaande jaren was daar best belangstelling voor en werd het als gezellig ervaren. We starten op zondag 9 juli en de laatste zal zijn op 20 augustus, als er tenminste genoeg tuinen beschikbaar zijn. In de hal van de kerk staat vanaf komende zondag een bord met daarop de inschrijffijst voor wie zijn tuin beschikbaar stelt. Op een zondagmiddag tussen 15.00 uur en 17.00 uur ontvangt u dan gasten die even een kopje thee of koffie of ?? bij u komen drinken. We hopen op een aantal gezellige middagen, met leuke ontmoetingen.

High Tea

De soos en de hal van De Voorhof waren afgelopen dinsdagmiddag omgetoverd tot een smulpaleis. Een veertigtal senioren deden zich daar uitvoerig te goed aan alle lekkers dat hen door de diaconie werd aangeboden. Gretig werd gehapt in de sandwiches, klein wraps, scones, brownies, boterkoek en andere zoetheid met een glaasje vruchtenbowl als toetjes en dit alles weggespoeld met vele glazen thee. Vele handen maakten ook dit keer licht werk. Dankzij de vele vrijwilligers werd de middag in alle opzichten een gesmeerd geheel (zie foto). Een daverend applaus was na afloop dan ook terecht hun deel. Dini Weiman zorgde voor de komische noot met het hilarisch gedicht "Het Tasje van Martine Bijl" en Coby van Beek droeg het meer serieuze "Waar is de tijd gebleven" van Jannie de Pauw voor. Het geheel werd overgoten met een sfeer verhogend sausje door onze huis musicus Bart Roest. De handen gingen in de lucht bij "Het Kleine Café aan de Haven" en ook "Op de Grote Stille Heide" en



Tenslotte

Vorige week vergaderde de kleine kerkenraad. Een belangrijk agendapunt was 'het visie-document'. Geen lijvig rapport of papieren tijger, maar krap een A4-tje waarin de kern omschreven staat van wie wij als Voorhofgemeente willen zijn. Deze visie is gebaseerd op de gemeentebijeenkomsten en digitale enquête die in het voorjaar en daarvoor gehouden zijn. Aan de hand van deze visie wordt binnenkort besloten wat er op de verschillende deelgebieden als eerste gedaan wordt om deze visie in de praktijk te brengen. Ook hierbij zijn de uitkomsten van de gemeente bijeenkomsten en digitale enquête leidend. Op de startzondag in september zullen de visie en de definitieve lijst met 'activiteiten' gepresenteerd worden. Een deel van deze activiteiten loopt al of is in gang gezet, maar ook nieuwe activiteiten kunnen worden gestart. Daarvoor kunnen gemeenteleden zich dan opgeven om de kar te gaan trekken. Zonder kartrekkers is er immers geen vooruitgang. Gezien de historie van De Voorhof als gemeenschap met een enorm aantal gemotiveerde vrijwilligers, kan ook hier weer een mooie stap gezet worden!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn,

Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl