



Welkom!

Zondag 28 mei 10.00 uur, Eerste Pinksterdag

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: Ezechiël 11: 17-20
Handelingen 2: 1-12

Liederen: Lied 672: 1,3
Lied 672: 7
Lied 301g
Lied 117a
Lied 688
Lied 683: 1,3
Lied 691
Lied 333
Lied 687

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via deze koppeling: 

Pinksteren - Feest van de Geest

Komende zondag vieren we met Pinksteren het ontvangen van de Heilige Geest. We staan stil bij hoe de Geest ons raakt met haar veranderende kracht. Zij leert ons het leven, het geloof en de wereld om ons heen anders te verstaan.

Zondag 4 juni - viering Maaltijd van de Heer

Volgende week zondag worden we genodigd aan de Maaltijd van de Heer. We delen brood en wijn/druivensap om zo de gemeenschap te vieren in Christus, dat we deel mogen hebben aan zijn koninkrijk.

Ook is er weer de mogelijkheid om thuis het avondmaal mee te vieren voor wie niet meer naar de kerk kan komen. Wie daarvan gebruik wil maken, mag voor vrijdag 12.00 uur contact opnemen met Coby van Beek of ds. Henriëtte Bouwman.

Graag uw aandacht voor

Jarigen:

31 mei Dhr. W. van den Hurk

31 mei Dhr. H.J. Zandvliet

Agenda

Zaterdag 27 mei 17.00 – 19.00 uur
Vrouwen eetkring

Woensdag 31 mei 10.00 – 11.30 uur
Koffiemorgen

Zaterdag 3 juni, [Wegen met Zegen, Gendt naar Ressen](#). Etappe 9 Doornenburg naar Gendt

Zondag 4 juni,
Ds. Henriëtte Bouwman, 10.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel

Collectes

Zondag 2 april:
1^e collecte [KiA zending Egypte](#)

2^e collecte [Jeugdwerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Tenslotte

Het getal vijftig heeft in Bijbelverhalen vaak te maken met toekomst, met iets nieuws dat gaat beginnen.

Op de vijftigste dag na de uittocht uit Egypte ontvangen de Israëlieten in een heilig moment bij de berg Sinaï de Tien Woorden. Richtingwijzers om in de nieuw gekregen vrijheid met elkaar te leven.

Op de vijftigste dag na Pasen ontvangen de discipelen de Heilige Geest die hen inspireert om samen te leven in de nieuwe werkelijkheid. Vol vuur vertellen zij hun verhaal en het loopt storm met mensen die zich bij hen aan willen sluiten. Nog steeds worden mensen geestdriftig van een goed bericht; willen zij aansluiten bij een mooi verhaal. De vorm verandert, maar de wind blijft waaien en het vuur blijft branden. Aanstekelijk om dat met elkaar te ontdekken nu wij weer de vijftigste dag na Pasen vieren!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen van
9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn,
Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl

