



Welkom!

Zondag 23 april **10.30 uur**
3^e zondag van Pasen, Misericordia domini
Daklozendienst

Voorganger: ds. Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: 1 Petrus 2: 4 – 9a

Liederen: Lied 961
ELB 425
Lied 868: 1, 2
Lied 276: 1, 2
Lied 423
Lied 827

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl.

Collectes

1^e collecte [Straatpastoraat Amsterdam](#)

2^e collecte [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Agenda

Woensdag 26 april 10.00 – 11.30 uur
Koffiemorgen

Vrijdag 28 april 18.00 uur
Eetgroep Alleengaanden

Zondag 30 april 10.30 uur
ds. Henriëtte Bouwman

Graag uw aandacht voor

Meeleven:

Zoals vorige week al op de nieuwsbrief stond, is Gerard Schut naar een zorginstelling in Hilversum verhuisd. Zaterdag is er een bos bloemen namens De Voorhof bij hem bezorgd door Mieke Kersten.

Jarigen:

25 april dhr. W. van Klaarbergen,
27 april dhr. J.E. van der Meulen
29 april mevr. E. van Kleef – Bolderman

Kerkdienst met koor Straatklinkers

Zondag hebben we een dienst samen met het straat- en drugspastoraat in Amsterdam. Er komt een bus vol vanuit Amsterdam om samen met ons de dienst te beleven. Daaronder ook de leden van de Straatklinkers, het koor van dak- en thuislozen. Zij hebben er veel zin in om naar de Betuwe te komen en wij zien naar hun komst uit.

Het thema van de dienst is:
Jouw steentje bijdragen

De dienst begint deze keer om **10.30 uur**.

Na de dienst biedt de Diaconie een lunch en een gezellig middagprogramma aan voor de gasten.



Voedseldoos nu voor Stichting Geev



U heeft massaal gehoor gegeven aan het toevoegen van producten in de doos voor de voedselbank.

Leden van de diaconie hebben al een paar keer een volle doos in Tiel mogen afleveren.

Vanaf nu willen we graag meer lokale inwoners van onze dorpen helpen met voedselpakketten. De doos in de hal waarin u uw producten kunt afgeven is daarom nu voor Stichting Geev bestemd

Mogen we weer op uw enthousiasme rekenen in deze tijden waarin de boodschappen steeds duurder worden?

De producten die u over heeft of nieuwe producten die u doneert zijn van harte welkom!

Dankbaarheid vanuit Ethiopië

Door Corona is er een groot tekort ontstaan aan medische hulpmiddelen in Ethiopië.

Stichting Selihom is een tehuis voor 175 mensen met een psychische beperking in Addis Abeba waar deze middelen hard nodig zijn.

Onze eigen diaken Nestanet heeft van uw collectegeld en financiële ondersteuning vanuit onze diaconie medicijnen en verbandmiddelen kunnen aanschaffen.

Nestanet heeft deze producten persoonlijk afgeleverd in Afrika. De dankbaarheid is groot voor deze steun vanuit de Voorhof Kesteren.

Een warm licht voor hen dat ze op 6000 kilometer afstand een betrokken kerk hebben!

In aankomende Rondom de Voorhof kan u meer lezen over dit project.



Voorjaars Vertier in de Voorhof

**Gezelligheids -, en actiedag op 13 mei a.s.
van 10.00 tot 13.00 uur**

Bovenstaande slogan komt uit het brein van Fred Ivens en is vanaf nu ons motto.

De voorbereidingen zijn al een heel eind.

We gaan de straat afzetten met hekken van de Avri.

Tonnie Rouwenhorst neem die klus op zich.

Als het mooi weer is kunnen we kraampjes buiten zetten met een mini loterij, waarin we geen "Nieten" verkopen.

Verder een kraampje waar Coby van Beek haar zelfgemaakte aardewerk exposeert.

Mogelijk komen daar andere zelfgemaakte producten bij.

Misschien kunnen we boeken buiten zetten en terrassen maken.

Maar is het toch slecht weer dan kan alles naar binnen.

Bart Roest verzorgt de muziek en daar zitten ook meezingers bij.

We proberen ook een plek voor kinderen te creëren.

Advocaat en jam kunt u ook bekomen.

Het eerdere idee van een koffermarkt verkoop hebben we laten vallen. Dat is een maatje te groot voor ons. Wie weet pakken enthousiastelingen dat later nog eens op.

Bea van Eldik vraagt bij leveranciers om een materiële bijdrage.

Die worden mogelijk aan de man/vrouw gebracht middels een Amerikaanse verkoop.

Met kleine bedragen kunt u meedoen en misschien gaat u er met de prijs vandoor.

Natuurlijk hebben we koffie en thee en gebak, en tussen 12 en 13 uur gaan we samen soepen.

Keuze uit drie soorten soep.

Voor alle consumpties rekenen we bescheiden prijzen, zodat er ook nog wat overblijft voor de kas van de Activiteiten commissie.

Fred zendt een artikelje in voor het Gemeente Nieuws.

We ontvangen ook graag gasten van buiten.

Welke creatieveling maakt een affiche voor deze dag, die we op de prikborden kunnen hangen?

Voorjaars Vertier in de Voorhof !

Informatie: Grada van Harten. Tel. 0488 481156.

P.S.: er kan alleen contant betaald worden !

Eetgroep voor alleengaanden

Beste mensen van De Voorhof,

Elke laatste vrijdag van de maand maken we een smakelijke maaltijd in de kerk voor max. 14 personen die meestal alleen aan tafel zitten. Alleen de werkelijke kosten worden berekend (richtprijs 5 euro). We gaan om 18.00 uur aan tafel.

Vrijdag 28 april a.s. gaan we weer lekker koken. Komt u ook?

U kunt zich aanmelden bij Aleke,
telefoon 0488442894
of per mail: azvanvuren@hotmail.com.

Gezellig als u aanschuift!

Hartelijke groeten,

Aleke van Vuren, Anne Rozenbrand,
Marielle van Someren, Marijke van Dijk
en Annemieke Kronenberg

Tenslotte

Dat wij als kerk 'in de samenleving staan' werd op de gemeenteavond, en ook op andere momenten, van groot belang geacht. De diaconie is daar structureel op allerlei manieren mee bezig. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van projecten ver weg en dichtbij. Ook de doos die in de hal van De Voorhof staat ten behoeve van de stichting Geev past daarbij. In die doos kunnen levensmiddelen en verzorgingsproducten gedaan worden (van harte aanbevolen!). Stichting Geev zorgt er dan voor dat de producten terecht komen bij mensen in de regio die moeite hebben rond te komen.

Naast het 'in de samenleving staan' van de kerk is het ook mooi als de 'samenleving in de kerk staat'. Dat gebeurt aanstaande zondag als de Straatklinkers uit Amsterdam in De Voorhof op bezoek komen en meewerken aan de kerkdienst. Het over en weer op elkaar betrokken zijn van kerk en samenleving is voor beide waardevol. De samenleving kan iets proeven van wat er in de kerk leeft, van wat die kerkmensen eraan beleven, en de kerk loopt minder het risico dat zij een gesloten en naar binnen gekeerde gemeenschap wordt.

Na Pasen zijn wij op weg naar Pinksteren, dus de deuren mogen open om samen te leven!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Woensdag- en donderdagmorgen van
9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel 06 - 12 67 83 06
Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c,
4041XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl