



Welkom!

Zondag 16 april, 10.00 uur
2^e zondag van Pasen, Beloken Pasen

Voorganger: Ds. Jan Offringa, Wijk bij Duurstede

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: Ezechiël 37: 1-14
1 Korintiërs 15: 35-44a

Liederen: Lied 961
Lied 275: 1, 4, 5
Psalm 81: 1, 4, 7
Lied 321: 1, 2, 3, 6, 7
Lied 610: 1, 2, 3, 4
Lied 625
Lied 362
Lied 367b
Lied 981

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl

Collectes

1^e collecte [Studieproject VU](#)
(zie toelichting op volgende pagina)

2^e collecte [Vorming en toerusting](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Agenda

Woensdag 19 april 10.00-11.30 uur
Koffiemorgen

Zondag 23 april **10.30** uur
Daklozendienst
ds. Henriëtte Bouwman

Graag uw aandacht voor

Overlijden

Dhr. Jan van Zadelhoff is afgelopen dinsdag overleden op de leeftijd van 86 jaar. Hij laat achter zijn vrouw Janny, kinderen en kleinkinderen. Komende maandag 17 april is er gelegenheid de familie te condoleren van 19.00 - 20.00 uur in De Voorhof. Dinsdag 18 april zal de afscheidsdienst en begrafenis plaatsvinden in Drempt.

Geboren

Er is een geboortekaartje ontvangen van de geboorte van Noël Dirco Arend van Westeenen, geboren op 14 maart. Noël is de zoon van Arjan en Aniek van Westreenen en het broertje van Fabiën en Fenna. We feliciteren hen van harte met hun zoon en broer Noël. Er is al een witte roos met een boekje bij de familie van Westreenen gebracht.

Meeleven

De heer Henk de Jongh is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.

De heer Gerard Schut is afgelopen weekend na een val opgenomen in het ziekenhuis in Tiel. He-laa kan hij niet meer naar zijn eigen huis terug. Gerard is inmiddels verhuisd naar een zorginstelling in Hilversum, vlakbij zijn dochter. Een kaartje ter bemoediging wordt zeker op prijs gesteld.

Jarige:

21 april dhr. B. Roest

Op naar 13 mei: Actiedag rondom de Voorhof

De voorbereidende vergadering met alle enthousiastelingen die aan de markt op 13 mei willen meewerken, is op 13 april gehouden. Op de volgende Nieuwsbrief meer. De eerste aanzetten zijn hoopvol.

Toelichting 1^e collecte Studieproject VU

Onderwijs voor Myanmar vluchtelingen kinderen bij grens met Thailand.

Htet Paing werkt aan de VU in Amsterdam aan een proefschrift over de betekenis van het geloof in situatie van onderdrukking. Hij bestudeert de uittocht van het volk Israel uit Egypte en de betekenis voor bevrijdingsbewegingen in onze tijd en met name van het Karen volk uit Birma/Myanmar.

De diaconie van de Voorhof en een aantal sponsoren in NL en VS ondersteunen de leef kosten van Htet Paing.

Op verzoek van HtetPaing collecteren we voor de kosten van een schooltje in het grensgebied van Myanmar en Thailand, waar honderd migranten kinderen tussen 4 en 9 op de Heaven Gate school onderwijs volgen. Een oud docent van Htet Paing, Tha Weh Moo, van het Theologie Instituut Myanmar, is in 2022 deze school gestart en vraagt om steun voor schoolmateriaal, transport en school maaltijden.

Zondag 23 april "Jouw steentje bijdragen"

Volgende week zondag hebben we een dienst samen met het straat- en drugspastoraat in Amsterdam. Er komt een bus vol vanuit Amsterdam om samen met ons de dienst te beleven. Daaronder ook de leden van de Straatklinders, het koor van dak- en thuislozen. Zij hebben er veel zin in om naar de Betuwe te komen en wij zien naar hun komst uit. De dienst begint deze keer om **10.30 uur**.

Na de dienst heeft de Diaconie een lunch verzorgd en wordt er een gezellig middagprogramma aangeboden voor onze gasten. Laten we ze een warm welkom geven.

Samen met Hanna Wapenaar, straatpastor, is er een thema bedacht voor de dienst:
Jouw steentje bijdragen.

Om ook van onze kant beslagen ten ijs te komen, is er donderdag 20 april van 20.00 - 21.00 uur een korte voorbereidingsbijeenkomst om met dit thema aan de gang te gaan.

Van de Werkgroep VIS: uit onze buurkerk in Elst

Spiritueel café 23 april

Ger Groot: "De Geest uit de fles"

In de negentiende eeuw was het Groen van Prinsterer, in de twintigste eeuw Abraham Kuyper, die zich keerden tegen de geest van hun tijd. De twee grote voormannen van de Reformatie moesten niets hebben van de Franse Revolutie, waarin het gezag van God en de koning omver werd geworpen. "God, Nederland en Oranje": plaatste Groen van Prinsterer er tegenover. "Antirevolutionair": stelde Abraham Kuyper. Het zou de naam worden van een politieke partij. Gaandeweg de twintigste eeuw bleek de geest van de tijd uit de fles. Wat is er toch met ons gebeurd? Wat is er gebeurd met onze cultuur, onze wereld, ons aanvoelen? Er waren voortekenen, al in de zestiende eeuw, en vaak waren het filosofen die woorden vonden voor wat er onderhuids broeide.

Ger Groot, landelijk bekend schrijver en filosoof, heeft daar een magnifiek boek over geschreven, *De Geest uit de fles*, en op 23 april zal hij daarover vertellen in ons Spiritueel Café, op het koor van de Grote Kerk te Elst. Hij zal daarbij ook beeld, muziek en stukjes film laten zien en horen om te illustreren, dat filosofie geen wereldvreemde bezigheid is, maar verweven met de realiteit van alledag.

Zondagavond in het koor van de Protestantse Kerk te Elst. Vanaf 19.30 inloop, koffie/thee. Om 20.00-21.30 lezing met beeld en muziek, waarna u kunt blijven napraten.

Tenslotte

De afgelopen week vergaderde de kleine kerkenraad. Uiteraard werd er gesproken over de uitkomsten van de onlangs gehouden gemeenteavond. Verbinding en verbondenheid waren woorden die eruit sprongen die avond. Een opvallende tegenhanger in een tijd waarin individualisering meer en meer de norm lijkt te zijn. Verbinding en verbondenheid zullen leidende begrippen zijn bij het uitzetten van lijnen naar de toekomst van onze Voorhofgemeente.

Ook is er, mede naar aanleiding van een vragenlijst vanuit de classis, gesproken over de (aanstaande) vacatures. Die zijn er en er komen er na de zomer weer verschillende bij. Dat is een reden tot zorg, want het blijkt steeds lastiger te worden gemeenteleden te vinden die de meerjarige taken op zich willen nemen. Daarin volgen wij de landelijke trend. Voor bepaalde praktische taken kunnen er wel (beroeps)krachten 'van buiten' ingehuurd worden, maar dat geldt niet voor al het kerkenwerk.

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap waar verbondenheid hoog in het vaandel staat. Dan is het van groot belang dat wij bij onszelf te rade gaan wat wij zelf voor onze Voorhofgemeente kunnen betekenen. Alleen door samen de gemeente te dragen zijn wij een levende gemeente die na Pasen vol goede moed op weg gaat.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel 06 - 12 67 83 06
Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl