



### Welkom!

Zondag 6 maart 2022

Eerste zondag in de 40 dagen: Invocabit

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman  
Lectrix : Elisabeth van der Lugt  
Organist : Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

### Over de dienst

Lezingen : Deuteronomium 5: 6-21  
Lucas 4: 1-13

Liederen : Lied 91: 1, 2  
Lied 91: 7  
Lied 547: 1  
Lied 540: 1, 2, 3, 7, 9  
Lied 559: 1, 2, 3  
Lied 538: 1, 2, 3, 4

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling:  [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl)

### Kerkdiensten

9 maart 2022, 19:30 uur, Biddag  
Ds. Henriëtte Bouwman

13 maart 2022, 10:00 uur  
H.A. de Bruin-Messelink, Culemborg

20 maart 2022, 10:00 uur  
Ds. Henriëtte Bouwman

### Collectes 6 maart

1<sup>e</sup> collecte: [Rwanda \(Kerk in Actie\)](#)

2<sup>e</sup> collecte: [Pastoraat](#)

### Collectes 9 maart

1<sup>e</sup> collecte: [Bangladesh Kerk in Actie](#)

2<sup>e</sup> collecte: [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de

### Graag uw aandacht voor

Jarigen:

7 maart: Mevr. D.J. Koudijs – Krechting (100 jr)

8 maart: Mevr, S.R. Meijer - Burlage

### Voor de kinderen

In het 40-dagenboekje staat zondag het verhaal over Maria die de voeten van Jezus zalft. Je kunt dit verhaal beluisteren op

[Podcasts - Kind op zondag](#) .



### Extra collecte: Hulp aan Oekraïne

Zoals u weet is Rusland ruim een week geleden Oekraïne binnen gevallen. Met deze collecte willen we hulp bieden aan de vele vluchtelingen die huis en haard achterlaten op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

### Extra collecte Oekraïne

De samenwerkende hulporganisaties - waaronder Kerk in Actie - openen Giro555 in een nationale actie voor Oekraïne.

Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de recente ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire ramp. Hulp is voor ieder van hen van levensbelang. De samenwerkende hulporganisaties roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor Oekraïne. Hulp is dringend nodig!

## Kledingmarkt 11 en 12 maart

San PDF Converter Free

KERKELIJK CENTRUM "DE VOORHOF"

### 2<sup>e</sup> hands dames en heren kledingmarkt

#### Vrijdag 11 maart

Van 14.00 uur tot 20.30 uur

#### Zaterdag 12 maart

Van 10:00 tot 12:00 uur

#### "de Voorhof"

Nedereindsestraat 30c Kesteren

Ook schoenen, tassen, sieraden, sjaals ed.  
t.b.v. activiteitencommissie van de kerk

Pinnen is mogelijk.

## Paasgroeten actie – aanstaande zondag!

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. "Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw."

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Aanstaande zondag staan we met de kaarten in de hal van de kerk (zowel voor als na de dienst). U kunt dan een paasgroet versturen, de diaconie zal de paasgroet versturen naar de PKN, zodat deze op de juiste plek terecht mag komen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op [protestantsekerk.nl/paasgroetenactie](http://protestantsekerk.nl/paasgroetenactie). We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

## Eetgroep alleengaanden

Na een veel te lange pauze willen we graag weer voor u koken en gezellig samen eten in De Voorhof.

Elke laatste vrijdag van de maand maken we een smakelijke maaltijd in de kerk voor max. 14 personen die meestal alleen aan tafel zitten. Alleen de werkelijke kosten worden berekend (richtprijs 5 euro). We gaan om 18.00 uur aan tafel.

Vrijdag 25 maart a.s. gaan we weer lekker koken. Komt u ook?

U kunt zich aanmelden bij Aleke, telefoon 0488442894 of per mail [azvanvuren@hotmail.com](mailto:azvanvuren@hotmail.com)

Gezellig als u aanschuift!

Hartelijke groeten,  
Aleke van Vuren, Marijke van Dijk en Annemieke Kronenberg

## Vastenactie

De vastenactie van Kerk in Actie is een 'wandeling' op weg naar Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Door mee te doen met de vastenactie draag je bij aan het 40dagentijdproject 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet', Libanon.

Deze week is de vastenactie voor thuis:

### DE HONGERIGEN ETEN GEVEN

Eet een week geen vlees, of snoep deze week niet. Geef €2,- voor elke dag dat je geen vlees eet, of niet snoept. U kunt het geld bijvoorbeeld zelf sparen in een spaarpotje of noteren in uw mobiel. U kunt het bedrag dan aan het einde van de 40 dagentijd doneren via de QR code OF in de kerk.

## Uit het Gele Boekje

*8 maart: Zeven werken van barmhartigheid*

Dit seizoen staan de 'Zeven werken van barmhartigheid' volop in de schijnwerpers, niet alleen in onze slotvoorstelling in mei, maar ook in een inspirerende gespreksavond.

De zeven werken zijn: *de hongerigen eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven*. Zij zijn afkomstig uit een tekst uit het Mattheüs Evangelie, die wordt afgesloten met Jezus' woorden: *alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan*. De blijvende en dringende actualiteit van deze zeven werken in onze tijd zal niemand ontgaan.

Ook in de kunst zijn de zeven werken al eeuwenlang een inspirerend thema. In navolging hiervan heeft de Duitse priester-kunstenaar Sieger Köder alle zeven in één schilderij samengebracht.



Na een korte toelichting aan de hand van het schilderij van Köder gaan we met elkaar in gesprek hoe wij in onze eigen tijd handen en voeten kunnen geven aan de zeven werken.

*Ds. Ella Kamper leidt deze avond. Zij is als predikant verbonden aan de PKN-gemeenten Driel en (tijdelijk) aan de Vloedschuur te Heteren.*

Tijdstip: Dinsdag 8 maart, 20.00-22.00 uur. Locatie: De Vloedschuur, Kerklaan 4a, Heteren. *U kunt zich opgeven via [aanmeldengeleboekje@gmail.com](mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com). U mag ook bellen naar Marijke: 06-12195936. Verdere informatie is te vinden op de site van het Gele Boekje: [www.geleboekje.nl](http://www.geleboekje.nl).*

Namens de Werkgroep Vis, Marijke van Dijk

## 40 dagentijd kalender

Kalenders doorslaand succes!

Afgelopen zondag was het mogelijk een 40 dagentijd kalender te ontvangen in de kerk. Dit was een groot succes, waardoor de voorraad helaas op is. Ook bij de PKN blijkt de voorraad op, helaas kunnen wij deze dus niet na bestellen. Het succes van de kalender stemt hoopvol, onze gemeenteleden weten de weg naar de kerk nog steeds te vinden. Waar het de afgelopen twee jaar rustig was en soms niemand naar de kerk kon komen bent u er weer in grote getalen. Alles komt goed zullen we maar zeggen.

De PKN heeft de kalender ook digitaal beschikbaar deze is te vinden met de volgende [link](#)

## Expositie in de Voorhof

In veel kerken is een kruisweg te vinden met veertien staties, die het lijdensverhaal van Jezus in beeld brengen. Dit verhaal kan echter ook gezien worden als een metafoor voor een aardse, menselijke levensweg van geboorte, bloei, dood en nieuwe lente. Een verhaal dat niet zozeer kerk-breed, maar universeel, mens-breed verteld kan worden. Uitgaande van dit gegeven maakten schrijver Steven van Campen en kunstenaar Marijke van Dijk *'Een diepe voor in de aarde. Weg van mensen'*: veertien kruiswegstaties in woord en beeld. Het project mondde uit in een boek dat in 2008 uitkwam. Sindsdien reist *'Een diepe voor in de aarde'* door het hele land. In de veertigdag-tijd van 2022 zijn de veertien staties te zien in de Voorhof. Op donderdagavond 24 maart zal Marijke in een persoonlijk verhaal vertellen over de totstandkoming van het werk. Het boek *'Een diepe voor in de aarde. Weg van mensen'* is te verkrijgen bij [Uitgeverij Skandalon](#).

Marijke van Dijk  
*Kunsthistoricus en beeldend kunstenaar*

## Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur.  
U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in de kerkzaal.  
En u kunt genieten van het enige echte kopje Voorhofkoffie!

## Tenslotte

De blijdschap om het naderende einde van de pandemie wordt deze week overschaduwed door het uitbreken van de oorlog in het oosten van Europa.

Het ongrijpbare virus dat de pandemie veroorzaakte heeft de wereld steeds minder in zijn greep. Wereldwijd hebben ontelbare specialisten zich ingezet om dit virus te bedwingen.

De huidige oorlog met verstrekende gevolgen veroorzaakt een heel andere dreiging, maar geeft een soortgelijk machteloos gevoel. Wat kun je hier in je eentje aan doen?

Kerk in Actie, Giro 555 en andere organisaties hebben hun rekeningen geopend om de eerste hulp te kunnen bieden aan slachtoffers van de oorlog en tal van andere acties zijn gestart voor het inzamelen van hulpgoederen.

Midden in deze oorlog is de veertigdag-tijd begonnen. In deze veertigdag-tijd kunnen wij ons bezinnen op wie wij zijn, op wat wij doen, op hoe wij onze keuzes maken, op hoe wij reageren op wat ons overkomt.

Als wij er zelf voor kiezen om niet kortaf te reageren, om onenigheid op te lossen, om een ruzie te beslechten, maken wij nog geen einde aan de oorlog, maar is er wel een eerste kleine stap van vrede. Een eerste begin. Wij kunnen erom bidden en wij mogen eraan werken: vrede voor onszelf en vrede voor de wereld.

## Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via [nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl](mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl)

Pastorale zorg:

ds. Henriëtte Bouwman  
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag  
Telefoon 0488 - 78 55 36  
Mobiel 06 - 12 67 83 06  
Email [predikant@voorhofkesteren.nl](mailto:predikant@voorhofkesteren.nl)

Willeke de Jongh  
Telefoon 0488 - 75 07 11  
Email [pastoraat@voorhofkesteren.nl](mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl)

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: [beheerder@voorhofkesteren.nl](mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl)

Website: [www.voorhofkesteren.nl](http://www.voorhofkesteren.nl)