



Welkom!

Zondag 16 januari 2022

Tweede zondag na Epifanie

Voorganger : Ds. M. van der Velden, Ede
Lectrix : Grada van Harte
Orgel/piano : Patrick van der Vegt
Solist: : Piet Post (bas)

Over de dienst

Lezingen: Jesaja 2: 2-5
Matteüs 17: 14-20

Liederen: Lied 961
Psalm 66: 1
Lied 518: 3 en 6
Lied 447: 1 en 3
Lied 538: 4
"Geloven is dromen"
Lied 978: 1 en 4

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling: [kerkdienstgemist.nl](https://www.kerkdienstgemist.nl)

Kerkdiensten

23 januari, 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman
30 januari, 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman
6 februari 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman

Elke week

Elke woensdag blijft De Voorhof open van 10.00
uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen
voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman
of om even stil te zijn in de kerkzaal.

Kerkenraad

De komende week vergadert de kleine kerken-
raad. Op de agenda staan onder andere de ge-
volgen van de coronamaatregelen voor De Voor-
hof in de komende periode, de ervaringen van
ds. Henriëtte Bouwman in haar eerste tien Voor-
hof-weken en de voorbereiding van de gemeen-
teavonden in het voorjaar. Verder is er geïnven-
tariseerd welke vrijwilligers uit de taakgroepen
hun plaats beschikbaar stellen voor een opvolger
en of daar al gegadigden voor genoemd kunnen
worden. Dat is een jaarlijks terugkerend punt
waar ook nu weer aandacht voor zal zijn.

Graag uw aandacht voor

Overleden:

Op 9 januari overleed Mw. B. (Dine) Roest - van
Gestel op de leeftijd van 96 jaar.

Zieke:

Mevr. Riek van Ingen - Hulstein is voor
revalidatie opgenomen in Oranje Nassau's Oord
te Wageningen

Jarigen:

16 januari: Mevr. L. Sanders - Peterse

18 januari: Mevr. J. ten Broeke

20 januari: Mevr. J. van Kläärbergen - Bijl

21 januari: Mevr. J.J. van Roekel - Lenderink

22 januari: Mevr. J. van Eldik - van Tintelen

Collectes

1^e collecte: [PKN ondersteuning gemeenten](#)

2^e collecte: [Kerk](#)

De grootste vrijwilligersorganisatie van Neder-
land: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in
onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief: van missionair werkers tot kerk-
rentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en
van pastoraal werkers tot diakenen. Het is be-
langrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan.
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwil-
ligers - maar ook professionals - met een groot
en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen
zij hun kennis en vaardigheden vergroten,
ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek
rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het
bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de
betaling.

Predikant nodig?

Ds. Henriëtte Bouwman is beschikbaar op dins-
dag t/m vrijdag en op de zondagen dat ze voor-
gaat, op de andere dagen als het nodig is.

Op woensdag- en donderdagmorgen zit ze in de
werkkamer in de Voorhof en kun je bij haar bin-
nenlopen voor een vraag, een gesprek of an-
derszins.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Morgen, zaterdag 15 januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Komende week ontvangt u de envelop en we hopen dat u (ook dit jaar weer) meedoet. Zodat we als Voorhofgemeente vooruit kunnen blijven gaan en een plek kunnen bieden waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

Vul uw toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 24 t/m 29 januari 2022 haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt natuurlijk ook uw bijdrage direct overmaken naar NL37 RABO 0331 9949 84 onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2022'. Of klik [hier](#).

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Uit het Gele Boekje

Wie was Lucas?

Voor 20 januari a.s. staat een lezing en gespreksavond gepland met Ds. Hanja van Essen over Lucas en zijn evangelie, in het kader van het Lucas-jaar.

Omdat de toestand rond het coronavirus echter nog steeds zorgelijk is, is er in overleg met Ds. van Essen (die de lezing minder geschikt vindt om digitaal te doen) voor gekozen om deze activiteit voor de zekerheid te verplaatsen naar een later tijdstip:

donderdagavond 31 maart, aanvang 20.00 uur in De Rank te Zetten.

Wie zich al had opgegeven, krijgt hierover nog nader bericht. Deze avond is de moeite waard, en uiteraard kunt u zich nog steeds opgeven, via aanmeldengeleboekje@gmail.com. U mag ook bellen naar Marijke: 06-12195936.

Verdere informatie vindt u op de site van het Gele Boekje www.gele-boekje.nl

Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Ten slotte

De komende week is de jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid'. Het thema voor dit jaar is 'Licht in het duister'. Klik hier voor de website:



Zowel eenheid als licht in het duister zijn thema's die in deze tijd wel de nodige aandacht verdienen.

Van de drie monotheïstische godsdiensten mag je verwachten dat zij 'eenheid in verscheidenheid' uitstralen. De realiteit laat al eeuwenlang zien dat in ieder van deze godsdiensten de eenheid vaak ver te zoeken is. Het eigen gelijk gaat vaak boven het respect voor het inzicht van de ander. Niets menselijks is de aanhangers van deze godsdiensten vreemd. Dat is door de generaties heen duidelijk.

Bidden om eenheid is mooi, want dat blijft niet zonder gevolgen. Tenminste: als het goed is. Want het mogen geen loze woorden zijn waarmee gebeden wordt.

In het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van een groot deel van de Bijbel, komt het woord 'dabar' voor. Dat betekent zowel 'woord' als 'daad'. Een woord kan niet zonder een daad blijven. Het lied 'Geen woorden, maar daden', dat in een bepaalde regio met verve gezongen wordt, past daarom niet in een Bijbelse context. Woord en daad horen onlosmakelijk bij elkaar. Bidden om eenheid betekent ook tegelijk werken aan eenheid. De wereld als eenheidsworst kan niet het doel zijn, maar door te werken aan eenheid in verscheidenheid kan er licht ontstaan in een duistere tijd. Als daar iets van kan groeien zijn wij op de goede weg!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

ds. Henriëtte Bouwman

werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 - 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl