



Welkom!

zondag 13 maart 2022, 10:00 uur
2e in de 40 dagen: Reminiscere

Voorganger : Ds. Mw. H.A. de Bruijn - Messelink,
Culemborg.

Lectrix : Marjo van der Poel

Organist : Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Thema : Een vergezicht om uit te leven
Lezingen : 1 Korintiërs 13: 1-13 - De liefde
Lucas 9: 28-36
Liederen : psalm 25 1 en 2
Lied 221
Lied 547: 2
Lied 791: 1, 2, 3, 4,6
Lied 544 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis op melodie 913
Lied 838 1 en 3
Oekraïens 'Onze Vader gebed':

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling:



Opvang vluchtelingen.

De oorlog in Oekraïne is alomtegenwoordig. We zien de verbeten strijd van een volk voor het behoud van hun steeds meer verwoeste land. De enorme uittocht van vluchtelingen die zich voltrekt. Radeloze mensen met een peilloos verdriet. Mensen op zoek naar beschutting en wat rust.

Daar waar er initiatieven worden ontplooid benadrukt de gemeente Neder-Betuwe in een brief aan ons als Voorhofgemeente dat het noodzakelijk is om de vluchtelingen de noodzakelijke zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben, dat initiatiefnemers en de gemeente van begin af aan samen optrekken. Daarom is het gewenst initiatieven bij de gemeente te melden en dat registratie plaatsvindt van de vluchtelingen bij aankomst. Alleen dan kunnen we samen zorgen voor een waardig en indien nodig een langdurig verblijf.

Kerkdiensten

zo 20 mrt 2022, 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman
zo 27 mrt 2022, 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman
zo 3 apr 2022, 10:00 uur: Ds. Mw. E. Braam,
Culemborg

Graag uw aandacht voor

Jarigen:

13-mrt: Dhr. A. Voorbij

14-mrt: Mevr. B. A. Aal-Slettenhaar

17-mrt: Dhr. P. van de Peppel

Voor de kinderen

In het 40-dagenboekje staat zondag het verhaal over de graankorrel, die in de aarde valt om vrucht voortbrengt. Je kunt dit verhaal beluisteren op [Podcasts - Kind op zondag](#).



KERKELIJK CENTRUM "DE VOORHOF"



2^e hands Baby/kinder kledingverkoop

Vrijdag 18 maart

Van 14.00 uur tot 19.30 uur

Zaterdag 19 maart

Van 10:00 tot 12:00 uur

"de Voorhof"
Nedereindsestraat 30c Kesteren

t.b.v. activiteitencommissie van de kerk
PINNEN is mogelijk.

Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt genieten van het enige echte kopje Voorhofkoffie!

Collectes

1^e collecte KiA Binnenlands diaconaat

Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklink in Almere. In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het 'buurtbakkie' van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk in Almere diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Almere. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland

2^e collecte Jeugdwerk

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Tentoonstelling

Een diepe voor in de aarde – weg van mensen



In de veertigdagentijd, tot en met Pasen, zijn de veertien werken van Een diepe voor in de aarde – weg van mensen, te zien in de Voorhof te Kesteren. Op donderdagavond 24 maart zal Marijke van Dijk vertellen hoe dit werk tot stand gekomen is. U kunt zich voor deze avond opgeven via aanmeldengeleboekje@gmail.com. U kunt ook bellen naar Marijke: 06-12195936. Verdere informatie is te vinden op de site van het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl.

De expositie is toegankelijk tijdens de koffieochtenden op woensdagmorgen in de Voorhof te Kesteren, van 10.00-11.30 uur, en natuurlijk op zondag rond de kerkdienst. Het bijbehorende boek is te verkrijgen bij Uitgeverij Skandalon (www.skandalon.nl, ISBN 978-90-76564-52-4), en is momenteel in de aanbieding voor €12,50.

Extra collecte

Hulp aan Oekraïne Zoals u weet is Rusland ruim twee weken geleden Oekraïne binnen gevallen. Met deze collecte willen we hulp bieden aan de vele vluchtelingen die huis en haard achterlaten op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Ook in onze burgerlijke gemeente zijn de eerste vluchtelingen aangekomen. De komende tijd zullen er nog meer volgen.

Extra collecte Oekraïne

De samenwerkende hulporganisaties - waaronder Kerk in Actie - openen Giro 555 in een nationale actie voor Oekraïne. Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de recente ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire ramp. Hulp is voor ieder van hen van levensbelang. De samenwerkende hulporganisaties roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor Oekraïne. Hulp is dringend nodig!

Kerkdienst 20 maart

In de kerkdienst van 20 maart zal een selectie van de schilderijen van de tentoonstelling 'Een diepe voor in de aarde' van Marijke van Dijk en de teksten daarbij van Steven van Campen een plek krijgen in de dienst. Ze zullen in het verhaal van de zondag worden geïntegreerd. De schilderijen vormen samen een serie kruiswegstaties als een weg van mensen. Op donderdag 24 maart zal Marijke van Dijk zelf de schilderijen en het hoe en waarom van die weg van mensen toelichten in een lezing in De Voorhof.

Tenslotte

De maand maart is zeer zonnig begonnen. Het meest zonnige begin van maart in zeker honderd jaar, volgens deskundigen. Met zoveel vocht in de grond en zoveel zon op de grond is er kiemkracht genoeg aanwezig aan het begin van het groeiseizoen. Midden in deze zonnige week was de jaarlijkse biddag. Biddag voor gewas en arbeid, heet dat traditioneel. Dit jaar zal het meer dan ooit ook een biddag voor vrede zijn geweest. Bij elkaar geeft dat het perspectief van bidden om het Koninkrijk. Daaraan mogen wij werken en daarvoor mogen wij leven. Het Koninkrijk, dat komt!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

ds. Henriëtte Bouwman

werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Telefoon 0488 - 78 55 36 / 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl