



Welkom!

Zondag 24 oktober 2021, 10:00 uur
5e van de Herfst

Voorganger : Ds.H. van Essen-Aberbanel, Zetten
Lector : Grada van Harten
Organist : Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Thema : Geroepen worden en antwoorden
Lezingen : Jona 1: 1 - 16, eigen vertaling
Jona 2: 1 - 3: 3, eigen vertaling
Marcus 1: 16 - 20 (NBV)
Liederen : Lied 961 (opname)
Psalm 25: 2 en 4
Lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5
Psalm 136: 1, 3 en 13
Psalm 139: 1 en 5
Lied 704
Lied 416

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling: kerkdienstgemist.nl

Kerkdiensten

zo 31 okt 2021, 10:00 uur: Ds.R. Hoogenkamp,
Culemborg
zo 31 okt 2021, 15:00 uur: Kind op schootdienst
woe 3 nov 2021, 19:30 uur: Coby van Beek en
Grada van Harten
Zo 7 nov 2021, 14:30 uur Verbintenisdienst
Ds. H.W. Bouwman
Zo 14 nov 2021, 10:00 uur Ds. M. van der Velden
Ede

Collectes

1^e collecte: [Diaconie](#)
2^e collecte: [Kerkenwerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Graag uw aandacht voor

Zieken:

Mw R. (Tiny) van der Burg – Deijs mocht na een verblijf in Markant, weer terug naar haar eigen huis.
Dhr. J. (Jan) de Graaf, verblijft in het Vrijthof om daar te revalideren.

Mw. C.M.J. (Tineke) van Soest – van Schaik, is al langere tijd erg ziek en opgenomen in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

Mw. H.B.J. (Hennie) Puijk – Peterse, is verhuisd naar zorgcentrum Lingewaarde.

Overleden:

Afgelopen woensdag overleed dhr. J.B.G. (Jan) Kappert. Maandag 25 oktober zal er om 14.00 uur een herdenkingsdienst gehouden worden in crematorium De Linge, Medelsestraat Oost 20, 4004 LG Tiel.

Voor de kinderen

31 oktober

Kerk op school

Kom je ook?

van 15.00 uur tot
16.00 uur.
We gaan op reis.
Neem je je rugzakje
met reisspulletjes mee?

Let op: starttijd is gewijzigd ten opzichte van voorankondigingen. We beginnen om **15:00 uur**.

Komende activiteiten:

Zo 7 november **14:30** uur kindernevendienst en oppas

'Gaan en komen' ontmoetingen

Vanaf zondag 7 november gaat onze nieuwe predikant ds. Henriëtte Bouwman in onze gemeente aan het werk. Om haar al snel mensen te laten leren kennen, hebben we een aantal ontmoetingsmomenten gepland om kennis te maken met ds. Henriëtte Bouwman, maar ook om Marjon Bosch als kerkelijk werker uit te zwaaien. Marjon Bosch neemt op zondag 28 november afscheid van onze gemeente. Er zijn dagdelen gepland waar u zich voor kunt opgeven. Zowel ds Henriëtte Bouwman als Marjon Bosch zullen aanwezig zijn.
U bent van harte uitgenodigd.

Woensdag 10 november in de Voorhof	14.30 – 16.00 uur
Donderdag 11 november in de Voorhof	10.00 – 11.30 uur
Donderdag 11 november in de Voorhof	14.30 – 16.00 uur
Woensdag 17 november in de Voorhof	14.30 – 16.00 uur
Woensdag 17 november bij de fam. Kuenen in Ochten	20.00 – 21.30 uur
Donderdag 18 november in de Voorhof	14.30 – 16.00 uur
Woensdag 24 november bij Carina Kersten in Lingemeer	20.00 – 21.30 uur

Marcel Kalb registreert de opgaven. We denken aan ongeveer 15 mensen per keer. Voor één van deze dagdelen kunt u zich aanmelden via de mail: margon@telfort.nl of bellen naar 06-37336662

Wie doet ermee????

We gaan vanaf november weer zoals vanouds op de zondagochtend na de kerkdienst koffiedrinken in soos en hal.

Nu ben ik voor het compleet maken van een rooster opzoek naar mensen die het leuk vinden om daarbij te helpen. Je doe dit met z'n tweeën, je bent er dan vanaf 9.00 uur om alles klaar te zetten en uiteraard het maken van voldoende koffie en thee. Na afloop ruim je alle kopjes e.d. weer op en maak de keuken weer op orde. Gewoon gezellig om te doen en zeer nuttig. Als ik genoeg koppeltjes kan maken ben je 1 x in de 5 à 6 weken aan de beurt. Voor aanmelden of vragen even een mailtje naar teuni@karsrhenen.nl

Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van de enige echte Voorhofkoffie, even binnenlopen voor een gesprekje met elkaar, om een boek uit te zoeken of te brengen, of voor een moment in de stiltehoek.

Van de Werkgroep VIS

Natriltijd

De coronatijd is voor velen een heel ingrijpend geweest. Eenzaamheid, beperkte bewegingsvrijheid en soms ook het verlies van dierbaren hebben een groot stempel op onze levens en op de samenleving gedrukt. Maar hoe blijf je eigenlijk staande tijdens dit soort stormen? Welke houding voorkomt dat je kopje onder gaat in turbulente tijden? [Thijs Caspers](#), wandelfilosoof, schrijver en geestelijk verzorger, geeft in zijn inleiding een antwoord op deze vragen en schetst perspectieven die ons helpen anders te kijken naar wat de stormen in ons leven teweeg brengen. Na Caspers' inleiding gaan we met elkaar in gesprek over onze eigen ervaringen in coronatijd.
Donderdagavond 28 oktober 20.00 uur, Vluchtheuvelkerk, Zetten

U kunt zich opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via aanmelden-geleboekje@gmail.com. Verdere informatie is bovendien te vinden op de site van het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?
Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Afrikaanse bonenmaaltijd uit wonderbag

Een Afrikaanse bonenmaaltijd gegaard in een wonderbag. Dat staat – met een broodje – woensdag 3 november (aanvang: 17.30 uur) op het menu als sobere maaltijd voor de Dankdag die om 19.30 uur in de kerkruimte wordt voortgezet. Namens de Stichting Kupika zal Jon Heuts een workshop geven waarbij het gebruik van de wonderbag zal worden gedemonstreerd. Het ziet er uit als een grote theemuts en werkt zoals vroeger de hooikist: eten koken, pan in de wonderbag en je hebt er uren geen omkijken meer aan, met voor de Afrikaanse vrouwen alle voordelen van dien. Er is voor de workshop plaats voor maximaal 25 mensen. Onder het motto op=op kan men zich aanmelden via de intekenlijst in de hal van De Voorhof of bij Florida Pouwer: fg.pouwer@hotmail.com of 0488 – 482341 (na 20.00 uur).

Eetgroep voor alleengaanden

Op vrijdag 29 oktober is er weer eetgroep voor alleengaanden in de Voorhof. We gaan een maaltijd maken die bij de herfst hoort. Hebt u zich nog niet opgegeven, maar wilt u wel mee eten dan even bellen met Aleke, tel.0488 442894.
Groeten van Annemieke, Marijke en Aleke

Actie schoenendoos 2022

Wie helpt ons mee om hiervoor weer pennenzakjes te maken.

De dagen worden weer wat langer, en het weer wordt weer wat minder...Tijd om lekker binnen te zijn. Misschien heb je nu ook weer wat meer tijd om 's avonds wat thuis voor een ander te doen? Dan is dit wat voor jou.... Voor de schoenendoos actie zijn we opzoek naar mensen welke kunnen naaien. In de kerk staat een bak met kant & klare setjes om pennenzakjes te naaien. Hierin zitten per pakje:

- op maat geknipte stukjes stof,
- touw om koordjes te maken,
- voorbeeld pennenzakje
- verdere info om het pennenzakje te maken

Graag het verzoek om de pennenzakjes welke klaar zijn weer in dezelfde verpakking in de bak in te leveren. En natuurlijk mag je nogmaals een of meer setje(s) meenemen...

Ik zal zorgen dat de bak steeds gevuld zal blijven met nieuwe kant & klare setjes. De bak blijft tot eind november in de kerk staan.

Mocht je niet zo vaak in de kerk komen, en toch ook mee willen helpen?? Dan kun je de setjes ook bij mij thuis ophalen. Even een belletje van te voren en ik zorg dat het klaarstaat. Een what's-app berichtje mag ook altijd, mijn nummer is 06-30022411

Waarom zijn de pennenzakjes eigenlijk belangrijk voor de actie?

Helaas zit er niet altijd in elke schoenendoos een etui en liggen de schrijfspullen, kleurpotloden, gum en puntenslijper soms los in de doos. Hierdoor is het voor het kind moeilijk om alles bij elkaar te houden en steeds mee te nemen naar school. Als er geen pennenzakje in de doos zit voegen we dat toe en vullen het gelijk met alle losse schrijfspullen die we in de doos aantreffen.

We gaan dit jaar voor 10.000 schoenendozen...!



Wie helpt ons mee? Vele handen maken licht werk!

Warme groet, ook namens Lobke van Veenendaal, Ellie Buizer (tel. 06 38745797)

Ontdekkerk

Aankomende dinsdag is Corine, die in dit blok de leiding heeft van de ontdekkerk, verhinderd. De eerst volgende keer is er ontdekkerk op dinsdag 2 november. Alle kinderen die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten zijn van harte welkom. En.... Neem vriendjes en vriendinnetjes mee! De volgende data zijn: 2, 9, 16 en 30 november.

Afscheid

Onze nieuwe predikant, ds. Henriëtte Bouwman, neemt komende zondag, 24 oktober, afscheid van Protestantse gemeente De Wijngaard in Borculo Geesteren. Een afvaardiging van de kerkenraad en van de beroepingscommissie zal daarbij aanwezig zijn. Een bijzonder moment voor zowel de dominee als de gemeente. Wij zien uit naar haar komst op 7 november!

Tenslotte

Van het kerkelijk leven wordt wel gezegd dat het een zaak is van hart, hoofd en handen. Op zondag komen vooral hoofd en hart aan bod, door de week is dan weleens meer tijd voor de handen.

Vorige week vrijdag en zaterdag, en ook de dagen daarvoor, gingen met hart en ziel de handen uit de mouwen voor de kledingbeurs. Er is enorm veel werk verzet door een aantal gemeenteleden in de voorbereiding voor de kledingbeurs en tijdens de beurs was dat niet anders. Dit is een vorm van kerkzijn die velen aanspreekt. Het is kerkzijn in de wereld, het is de wereld binnen halen in de kerk, het is hergebruik van materialen en goederen wat past bij een groene kerk en het zorgt voor veel laagdrempelige contactmogelijkheden. En daarnaast bracht het ook nog een enorm geldbedrag op.

Zoveel positieve elementen in één grote activiteit, dát is nog eens een mooie vorm van kerkzijn! En dan komt er vandaag en morgen (22 en 23 oktober) ook nog een kinderkledingbeurs achteraan.

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: enorm bedankt!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11

pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN. Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl