



Welkom!

Zondag 26 september 2021, 10:00 uur
1e van de Herfst

Voorganger : Ds.G.C. Flobbe, Naarden
Lector : Elsie Greep
Organist : Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Thema : Vertrouwen; broodnodig...
Lezingen : Psalmen 31, 1-6
Lucas 18, 1-8
Liederen : Psalm 62: 1, 4, 5
lied 302: 1, 2, 3, 4
lied 939: 1 en 3
lied 313: 1 en 5
Psalm 146: 3 en 5
lied 885: 1 en 2
lied 904, 1 en 5

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling: kerkdienstgemist.nl

Voor de kinderen

Nog 1 week wachten en dan is er weer kindernevendienst/oppas.

We gaan dan verder met het verhaal van Abram en Sara. Vorige keer hebben we verteld dat God ze vroeg om op reis te gaan.



Nu staat hun tent op de plek die God ze heeft gewezen, maar vragen zij zich af wat is Gods plan nu met hen is. Want er is verder niets veranderd.

Volgende activiteiten

Zo 3 oktober 10:00 kindernevendienst/oppas
Zo 31 oktober 16:00 Kerk op Schootdienst

Graag uw aandacht voor

Zieken:

Mw. J. (Jennie) van Eldik - van Tintelen, is een poosje voor revalidatie in Zeist geweest en is weer thuis.

Mw. H. (Riek) Weijman – Molenaar is verhuisd naar Elim

Jarige:

26-sep: Dhr.H.van Doodewaard

Het kan weer

Gewoon naar de kerk gaan zonder aan te melden is vanaf dit weekend weer mogelijk! Wij hopen dat dat zo blijft, nu de anderhalvemeter-maatregel is vervallen. Vanwege het niveau van ventilatie in De Voorhof en het advies van verschillende instanties om nog wel enige afstand te houden, is het goed om de komende tijd in de kerkzaal nog een onderlinge afstand tussen verschillende 'huishoudens' aan te houden van één lege stoel. Dat is ook de reden dat de garderobe nog niet zal worden gebruikt tijdens de kerkdiensten. De jassen mogen nog mee de kerkzaal in. Na afloop van de dienst gaat het verlaten van de kerkzaal op aanwijzing van de kosters.

De fietsen kunnen weer achter De Voorhof worden gezet, in plaats van voor het kraamcentrum.

Mede met het oog op de mogelijkheid om wat afstand te kunnen houden, is er voorlopig een route voor wie koffie wil drinken na de dienst. Voor de bank in de hal van De Voorhof staat een tafel waar de koffie en thee geschonken wordt. De koffie- en theedrinkers kunnen via de deur bij het orgel naar de kerkzaal. Wanneer alle kerkgangers de kerkzaal hebben verlaten, kan wie dat wil met koffie of thee naar de hal. Koffie drinken in de kerkzaal is ook mogelijk.

Het zijn eerste stappen naar weer de kerkdienst zoals wij die graag willen. De komende week beraadt de kleine kerkenraad zich op wat er wellicht nog meer mogelijk is en wanneer dat dan zal zijn. Velen hebben er naar uitgekeken en zijn enorm blij dat er weer steeds meer kan. Anderen vinden het erg spannend en zijn er bezorgd om, om uiteenlopende redenen.

Extra vrijheden brengen ook extra verantwoordelijkheden met zich mee. Extra *persoonlijke* verantwoordelijkheden vooral. Dat zijn de 'standaard' corona voorschriften zoals handen ontsmetten bij binnenkomst, met als veruit de belangrijkste: bij gezondheidsklachten of twijfel over de gezondheid: thuisblijven! Wie deze klachten of twijfel niet heeft: van harte welkom om met elkaar de liturgie te vieren!

Collectes

1^e collecte: [Collecte Vredeswerk \(Kerk in Actie\)](#)

2^e collecte: [Kerkenwerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van de enige echte Voorhofkoffie, even binnenlopen voor een gesprekje met elkaar, om een boek uit te zoeken of te brengen, of voor een moment in de stiltehoek.

Van de Werkgroep VIS

Tomáš Halík

Je kunt er bijna niet om heen: de boeken van de Tsjechische theoloog, priester, socioloog, therapeut en filosoof Tomáš Halík. Halík gaat voortdurend in gesprek over geloven in de wereld van vandaag.

Eind 2020 verscheen zijn autobiografie. Hierin gaat hij in op zijn persoonlijke betrokkenheid bij alle thema's in zijn werk: twijfel, onzekerheid, liefde, niet zien en toch geloven, religieuze crisis als kans. Hij zelf werd gelovig in een tijd en een omgeving waar het christelijk geloof onderdrukt werd of aangepast aan de politieke overtuigingen van de machthebbers.

Op deze avond zal Ds. Ella Kamper, predikant van de PKN gemeente te Driel, een inleiding geven over de thema's in het werk van Tomáš Halík, waarna we hierover met elkaar in gesprek gaan.

Dinsdagavond 5 oktober 20.00 uur, Ons Gebouw, Driel

Artemisia

Artemisia Gentileschi (1593-1653) verwezenlijkt in het zeventiende-eeuwse Italië een succesvolle, professionele carrière als kunstenares, wat voor vrouwen in die tijd beslist opmerkelijk te noemen is. Zij schildert veel Bijbelse taferelen met vrouwen in de hoofdrol. Haar werk onderscheidt zich niet alleen door het dramatische karakter, maar vooral ook door een vrouwelijk perspectief in een traditionele mannenwereld.

Kunsthistoricus en beeldend kunstenaar Marijke van Dijk vertelt in deze lezing over een aantal werken van Artemisia waarin sterke Bijbelse vrouwen zoals Judith, Susanna, Jaël en Esther de hoofdrol spelen. De lezing sluit aan bij de tentoonstelling 'Artemisia, Vrouw en Macht', die vanaf 26 september te zien is in het Rijksmuseum Twenthe, in Enschede.

Donderdagavond 14 oktober 20.00, De Voorhof, Kesteren

U kunt zich voor alle activiteiten aanmelden met het vertrouwde gele formulier in het Gele Boekje, via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt? Wanneer u de lezing digitaal wilt bijwonen, dient u dit te vermelden, en uw email-adres op te geven. Nadere details volgen na opgave. Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Kerkdiensten

zo 3 okt 2021, 10:00 uur:

Ds.J.W. de Kam - Diepenveen, Maurik

zo 10 okt 2021, 10:00 uur:

Ds.A. Altena, Leersum

zo 17 okt 2021, 10:00 uur:

Dr.J.G. te Lindert, Westendorp

Wintermarkt

Zaterdag 27 november a.s willen wij graag een gezellige wintermarkt organiseren. Het winkeltje aan de Markstraat sluit een week eerder haar deuren en alle spulletjes die nog niet zijn verkocht komen naar de markt.

Oproep

We zijn dringend op zoek naar verhuisdozen en bananendozen met bodem zodat we kunnen inpakken en stapelen.

Heeft u dozen of wilt u ze voor ons sparen? Heel graag!!

Graag inleveren bij het winkeltje op woensdagmiddag of zaterdagochtend.

Tenslotte

Toen vorig jaar maart plotseling besloten moest worden dat de kerk op zondag niet open kon gaan, stond ds. Cor Flobbe uit Naarden op het rooster. Nu wij voor het eerst weer zonder aanmelden en registreren ter kerke mogen gaan, staat deze zelfde dominee op het rooster. Een bijzondere samenloop van omstandigheden! Een aardige wetenswaardigheid is nog, dat ook op de zondag van de enige sneeuwstorm van de afgelopen jaren ds. Flobbe in De Voorhof op de kansel stond.

Een bijzondere combinatie, deze dominee en De Voorhof, waarmee wij deze bijzondere zondag ingaan. Een zondag die voor velen voelt als een begin van bevrijding.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11

pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl