



Welkom!

Zondag 5 september 2021, 10.00 uur
11^e zondag van de zomer

Startdienst

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Voorganger : Ds. A.E.I. Zaal, Hemmen
Lector : Grada van Harten
Organist : Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezing : Psalm 146

Liederen : Lied 213: 1, 3, 5
Lied 146A: 1, 7
Psalm 146
Gezang 487: 1
Lied 886
Lied 146C: 1, 3, 6, 7

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl

Aanmelden kerkdienst

Voor de dienst van aanstaande zondag kunt u zich helaas niet meer aanmelden.

Kerkdiensten

12 september 2021, 10:00 uur:
Ds. A.L. Rijken-Hoevens, Veenendaal
19 september 2021, 10:00 uur:
Ds. F.D. Meijnhardt, Leersum
26 september 2021, 10:00 uur:
Ds. G.C. Flobbe, Naarden

Graag uw aandacht voor

Mw. (Jenny) J. van Eldik- van Tintelen is afgelopen week geopereerd en voor revalidatie verblijft ze de komende tijd bij zorggroep Charim.

Jarigen:

7 september: Mevr. E.H. van Manen-Bouman
11 september: Dhr. B.I. van der Slikke (90 jaar)

Voor de kinderen

Komende zondag hopen we de kinderen weer te ontvangen. We beginnen samen om 10 uur in onze eigen ruimte.

Als jullie willen komen vergeten jullie je dan niet aan te melden voor de dienst.

We gaan zondag samen met Abram op reis. Ben je benieuwd waarom Abram op reis gaat. Kom dan naar de kindernevendienst.
Genesis 12



Wil je naar het verhaal luisteren ga dan naar kindopzondag. [Hier](#) word het verhaal jullie voor-gelezen.

Hulp gezocht bij kinderactiviteiten

Lijkt het je leuk om mee te helpen met 1 of meerdere kinderactiviteiten, zoals kindernevendienst, Kerk op Schoot viering.

Meld je dan aan! Stuur een mail naar:
Kinderwerk@voorhofkesteren.nl

Gemist

In de laatste editie van Rndom De Voorhof, die vorige week uitkwam, miste onder andere een stukje van onze kerkelijk werker Marjon Bosch en het stukje van 'Rndom de voorzitter', daarom hieronder alsnog de stukjes.

OOG EN OOR

De zomerse dagen zijn totaal anders dan die van vorig jaar. Hield toen de warmte ons in de greep, nu zijn de dagen nat en soms zelfs koud. En ze veranderen zo langzamerhand. In de bermien zie ik steeds meer boerenwormkruid verschijnen. En aan de lijsterbes hangen de fel oranje gekleurde bessen. De eerste bramen zijn al geplukt en gegeten. Ook de bladeren beginnen te kleuren. Een teken dat de herfst er aan komt. En met de herfst komt ook mijn afscheid naderbij.

Afscheid nemen is niet leuk en doet ook een beetje pijn. Vorig jaar is me het dilemma van de gemeente voorgelegd. Een nieuwe predikant aantrekken werd moeilijk omdat er te weinig uren aangeboden konden worden. Een lastig probleem, maar we hebben het er steeds open en in goed onderling vertrouwen over kunnen hebben. In een gemeente avond werd er voor gekozen om een reorganisatie door te voeren en daarin de functie van de kerkelijk werker te laten vervallen en voor 80% een nieuwe predikant te gaan zoeken. Dat is inmiddels gelukt. De nieuwe predikant, Henriëtte Bouwman, is beroepen en ze heeft het beroep aangenomen. (Grappig detail is, dat ik haar al kende. Ze is een zus van een vriend van ons. Via die vriend hoorde ze ook van de vacature in de Voorhof...)

Op 7 november zal de verbintenis van ds. Henriëtte Bouwman aan de gemeente plaatsvinden. We kunnen dan nog even een paar weken wat dingen over en van de gemeente met elkaar doornemen en samen op de eeuwigheidszondag voorgaan. Omdat ik nog een heel aantal vrije dagen tegoed heb, neem ik die aan het eind van het jaar op.

Zondag 28 november neem ik afscheid van u en van de Voorhof.

Een kerkelijk werker is, net als een predikant, een voorbijganger. Er komt een tijd dat je de gemeente moet loslaten. Dat weet ik, maar het gaat met pijn in het hart omdat ik me verbonden voel met en betrokken voel bij de gemeente. In de komende tijd hoop ik nog heel veel mensen te kunnen zien en spreken, want het pastorale werk blijf ik tot eind november doen.

En nee, ik heb nog geen andere werkplek gevonden. Daar ben ik ook nog niet naar op zoek. Ik gun mezelf de ruimte en tijd om eerst op een goede manier los te komen van de Voorhof om daarna verdere of nieuwe plannen te kunnen gaan maken.

Omdat er een God is die met me meegaat, vertrouw ik er op dat er in de loop van de tijd iets nieuws op mijn pad komt waar ik me weer mee verbinden kan.

Hartelijke groet, Marjon Bosch

VAN DE VOORZITTER

Daarom nog een keer de namen van hen die aanstaande zondag in De Voorhof, of op een ander moment in de taakgroepen, een taak neerleggen of op zich nemen.

Bernard Schiebaan treedt af als werelddiaken. Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, zullen Niels van Andel en Fred Ivens bevestigd worden als diaken.

Nestanet Temesgen zal worden voorgesteld als diaconaal medewerker. Dit zal gebeuren in de kerkdienst van aanstaande zondag, de startzondag van dit seizoen.

In de taakgroep Administratie en Beheer neemt Ton Kars afscheid als kerkrentmeester. Ton heeft door de jaren heen in deze taakgroep verschillende functies vervuld, onder andere die van voorzitter ad interim.

Bij de taakgroep Liturgie en Eredienst zijn het Murette van Zetten en Esther Scherrenburg die, na jarenlange dienst, hun plaats beschikbaar stellen voor een andere vrijwilliger. Hun plaatsen worden ingenomen door Jolanda Verwoert en Elsie Greep.

Het is mooi om te zien dat een aantal open plaatsen zo snel al weer wordt ingevuld!

Er wordt nogal eens tegenop gezien om een taak op te nemen. In de praktijk blijkt het maar al te vaak dat het enorm inspirerend is om dat toch te doen. Vraag het maar aan oud-taakdragers! Er zijn mogelijkheden genoeg om een van die komende gemeenteleden te zijn: iemand die (weer) een taak op zich neemt.

Geef u maar aan wat u voor De Voorhof wilt doen. Dat kan bij onze scriba, Marie van der Poel, of bij Tim van Beek. Wij vinden vast een taak die bij u past!

Collectes

1^e collecte: [Christenen in Ghana](#)

2^e collecte: [Vorming en Toerusting](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Eetgroep voor alleenstaanden vrijdag 24 september

Beste mensen van De Voorhof,

Na een veel te lange pauze willen we graag weer voor u koken en gezellig samen eten. Tenminste als dat dan mag en kan!!

Elke laatste vrijdag van de maand maken we een smakelijke maaltijd in de kerk voor max. 16 personen die meestal alleen aan tafel zitten. Alleen de werkelijke kosten worden berekend (richtprijs 5 euro). We gaan om 18.00 uur aan tafel.

Vrijdag 24 september a.s. gaan we weer lekker koken. Komt u ook?

u kunt zich aanmelden bij Aleke,
telefoon 0488442894 of
per mail: azvanvuren@hotmail.com.

Gezellig als u aanschuift!

Aleke van Vuren, Marijke van Dijk en Annemieke Kronenberg

Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van de enige echte Voorhofkoffie, even binnenlopen voor een gesprekje met elkaar, om een boek uit te zoeken of te brengen, of voor een moment in de stiltehoek.

Gedeelde werkelijkheid

Een afscheid en een nieuw begin is waar wij nu voor staan dat vraagt ons om bezinning op wat jaren is gedaan en op wat er weer komen kan aan inspirerend goed zo gaan wij ieder onze weg de toekomst tegemoet vertrouwend op gezegend gaan een trektocht door de tijd met hoop, geloof en liefde als gedeelde werkelijkheid.

Tenslotte

Aanstaande zondag gaat onze (voormalig) interim predikant ds. Aafke Zaal voor.

Na de dienst zal er officieel afscheid van haar genomen worden. Wie niet in De Voorhof kan zijn tijdens de dienst, is van harte welkom na de dienst bij de koffie.

Wanneer ieder die van ds. Zaal afscheid wil nemen een (niet ingepakte!) bloem meebrengt, zal daarvan een veelkleurig boeket samengesteld worden; als afspiegeling van onze veelkleurige gemeente.

In en om De Voorhof zal voldoende ruimte zijn om afscheid te nemen van wie gaan en, zeker zo belangrijk, te verwelkomen wie beginnen aan een nieuwe taak!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11

pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl